

Shot 1: Intro

Straten doorweekt met bloed. Plunderingen van een buitengewone omvang. En dat allemaal om Jeruzalem in het Midden-Oosten te veroveren van vreedzame moslims. Waar heb ik het over: De kruistochten. Dit narratief is populair maar voor een goede beoordeling heb je iets meer nodig dan een paar snippets van Hollywoodfilms, een anekdote van je Imam of die geschiedenisles van tien jaar geleden.

In deze video ontdek je de wereld van de kruistochten en zoomen we in op de oorzaak van dit heftige conflict!

Shot 3 Islamitische invasie door de eeuwen heen

Laten we kijken naar de geschiedenis die de aanzet gaf voor de eerste kruistocht. We starten bij de dood van Mohammed in 632 na Christus, omdat dit alles te maken heeft met de eerste kruistocht.

Toen Mohammed overleed, bedachten zijn schoonvader, Abu-Bakr, en Umar een systeem om via de islam religieuze en politieke stabiliteit te behouden. Abu-Bakr aanvaardt de naam van kalief ("plaatsvervanger van de profeet") en begint een militaire campagne om zijn gezag als de kalief over de Arabische volgelingen van Mohammed af te dwingen. Abu-Bakr trok vervolgens noordwaarts en versloeg de Byzantijnse en Perzische troepen. Abu-Bakr stierf twee jaar later en Umar volgde hem op als de tweede kalief en lanceerde een nieuwe campagne tegen de naburige rijken.¹

Zijn legers vielen het christelijke Syrië binnen in 635², en veroverden het orthodox christelijke Jeruzalem en Alexandrië.³ Ze bereikten het zuiden van Italië en Cyprus in 650 en namen

¹ ● Hodgson, M. G. S. (1974). *The venture of Islam: conscience and history in a world civilization*. University of Chicago Press.

● Crone, P. (2008). *Muhammad*. Oxford University Press.

● Hoyland, R. G. (2006). *Seeing Islam as others saw it: A survey and evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian writings on early Islam*. Darwin Press.

² ● Kaegi, Walter Emil. *Byzantium and the Early Islamic Conquests*. Cambridge University Press, 1992.

● Kennedy, Hugh. *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century*. Routledge, 2016.

● Nicolle, David. *The Great Islamic Conquests AD 632-750*. Osprey Publishing, 2009.

● Shahid, Irfan. *Byzantium and the Arabs in the Fourth Century*. Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1984.

³ ● Kennedy, H. (1998). *The armies of the caliphs: Military and society in the early Islamic state*. Routledge.

● Rogan, E. (2012). *The Arabs: A history*. Basic Books.

● Sagner, C. (2019). *The holy land in the time of Jesus: An introduction*. Princeton University Press.

● *Coptic Egypt: The Christians of the Nile* by Christian Cannuyer

● *The Coptic Papacy in Islamic Egypt* by Stephen J. Davis

● *Christianity and Monasticism in the Fayoum Oasis: Essays from the 2004 International Symposium of the Saint Mark Foundation and the Saint Shenouda the Archimandrite Coptic Society* by Gawdat Gabra

honderdduizenden christenen en niet-christenen als slaven gevangen.⁴ In 711 vielen moslims Spanje binnen en tegen 715 hadden ze het grootste deel van het land in handen.⁵ In 717 belegerden ze Constantinopel, maar werden ze verslagen⁶ en 13 jaar later vielen ze Frankrijk binnen en namen het land bijna in, totdat ze werden tegengehouden door Karel Martel tijdens de Slag bij Tours.⁷ In 792 voerden islamitische legers een massale aanval uit om Frankrijk opnieuw binnen te vallen, maar de campagne mislukte.

En dan een kleine sprong naar 846:

Moslims varen met een vloot schepen vanuit Afrika de rivier de Tiber op en vallen afgelegen gebieden rond Ostia en Rome aan. Sommigen slagen erin Rome binnen te komen en beschadigen de kerken van St. Peter en St. Paul. Pas als paus Leo IV een jaarlijks bedrag van 25.000 zilveren munten belooft, vertrekken de overvallers. Maar daar bleef het niet bij want in

and Hany Takla

- The History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria by Mark N. Swanson (translator)
- Christian Egypt: Coptic Art and Monuments Through Two Millennia by Massimo Capuani
- The Christian Heritage of Egypt: An Introduction to the Coptic Orthodox Church by Jill Kamil

- ⁴
- Salernitanum, Chronicon. Translated by G. A. Loud. Manchester University Press, 1997.
 - Theophanes the Confessor. The Chronicle of Theophanes: Anni Mundi 6095-6305 (A.D. 602-813). Translated by Cyril Mango and Roger Scott. Oxford University Press, 1997.

- ⁵
- Collins, R. (1989). Visigothic Spain, 409-711. Blackwell.
 - Foltz, R. C. (1999). The Fall of the Caliphate of Córdoba: Berbers and Andalus in Conflict. Brill.
 - Kennedy, H. (1996). Muslim Spain and Portugal: A Political History of al-Andalus. Routledge.
 - O'Callaghan, J. F. (1975). A History of Medieval Spain. Cornell University Press.

- ⁶
- Treadgold, W. (1997). A History of the Byzantine State and Society. Stanford University Press.
 - Mango, C. (2002). The Oxford History of Byzantium. Oxford University Press.
 - Fredegar. (1960). The Fourth Book of the Chronicle of Fredegar. In J. M. Wallace-Hadrill (Ed.), The Fourth Book of the Chronicle of Fredegar: With Its Continuations (pp. 1-49). Nelson.
 - Theophanes the Confessor. (1997). The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern History AD 284-813. Oxford University Press.

- ⁷
- Kennedy, Hugh. The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In. Da Capo Press, 2007.

- Holt, P.M., Lambton, A.K.S., and Lewis, B. (eds.). The Cambridge History of Islam, Volume 1A: The Central Islamic Lands from Pre-Islamic Times to the First World War. Cambridge University Press, 1999.
- Collins, Roger. The Arab Conquest of Spain, 710-797. Wiley-Blackwell, 1989.

872 vielen moslims Zuid-Italië binnen en namen Sicilië over, dat tot 1092 onder moslimcontrole bleef.⁸

Shot 4 Inzoomen op Jeruzalem

Ik denk dat het patroon wel duidelijk is nu: De religie van vrede veel meer in zijn mars dan het volgen van de vijf zuilen van Islam. Ondanks alle jaartallen die al voorbij zijn gekomen, licht ik er nog 1 toe.

1009 na Christus. Kalief Al-Hakim bi-Amr Allah, stichter van de Druzen en zesde Fatimiden-kalief in Egypte, geeft opdracht om alle Thorarollen, religieuze artefacten, synagogen en kerken in én rondom Jeruzalem te vernietigen, waaronder de wereldberoemde Heilige Grafkerk van Jeruzalem. Deze opdracht tot vernietiging zorgde voor de bijnamen "Gestoorde Kalief" en "Nero van Islam".

De ontheiliging vond niet alleen plaats op christelijke locaties in en rond Jeruzalem. In campagnes van 1011 en 1013–14 zette Kalief Al-Hakim zijn vernietigingscampagne tegen Joodse synagogen en Thorarollen voort, samen met kerken in heel Syrië. In tegenstelling tot andere Fatimiden lanceerde Al-Hakim vervolgingen tegen christenen en joden die gedurende zijn hele regering duurden. Christenen moesten grote kruisen dragen, en Joden werden gedwongen houten blokken om hun nek te dragen, zodat ze makkelijke prooien zouden zijn. Hij stopte uiteindelijk uit angst voor vergeldingsaanvallen op moskeeën in christelijke landen.

Dit geweld had ingrijpende gevolgen voor christelijk Europa en creëerde een gevoel van angst en onveiligheid dat eeuwenlang aanhield. Christenen werden gedwongen om in de schaduw van de islamitische overheersing te leven en hun religieuze plaatsen en cultureel erfgoed liepen voortdurend het risico om vernietigd te worden.

Shot 5 De maat is vol

In het jaar 1095 is de maat vol. Na een lange periode van tolerantie en politieke passiviteit kwam er eindelijk een echte reactie vanuit Europa. Er kwam een pauselijk decreet waarin de eerste kruistocht werd uitgeroepen, met als doel christelijke gebieden terug te winnen van de moslims die pelgrims op de weg naar Jeruzalem aanvielen.

In de aanloop naar dit decreet was er door de eeuwen heen al een toeloop van Christenen naar Jeruzalem, maar dit was voornamelijk geïnspireerd vanuit de religieuze overtuiging dat Jezus' wederkomst bijna zou plaatsvinden en het einde van de wereld aanstaande was.⁹ Dat neemt niet weg dat we de religieuze dimensie van de kruistochten niet moeten overschatten. Hoewel

⁸ ● Abulafia, D. (2011). *The Great Sea: A Human History of the Mediterranean*. Penguin UK.
● Kreutz, B. M. (1996). *Before the Normans: Southern Italy in the Ninth and Tenth Centuries*. University of Pennsylvania Press.
● Metcalfe, A. (2009). *Muslims and Christians in Norman Sicily: Arabic Speakers and the End of Islam*. Routledge.

⁹ Eschatology | Definition, Examples, Christianity, Significance, & Facts. (2023, 29 september). Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/eschatology/The-early-church>

religieuze vroomheid een rol speelde in de motivatie van sommige kruisvaarders, was het niet de enige of zelfs de belangrijkste drijfveer van de beweging.

In het voorjaar van 1096 vertrokken de eerste kruisvaarders naar Jeruzalem maar de eerste drie legers komen niet verder dan Hongarije. Uiteindelijk lukt het de kruisvaarders om op 15 juli 1099 Jeruzalem te heroveren van het Fatimiden Kalifaat.¹⁰

In al dat geweld dat voorbij komt is het wél goed om te benoemen dat niet alle moslims vijandig stonden tegenover christenen en dat niet alle christenen eensgezind waren in hun steun voor de kruistochten. Er waren veel voorbeelden van vreedzaam samenleven en zelfs samenwerking tussen christenen en moslims in deze tijd, en er waren ook veel christelijke stemmen die de kruistochten bekritiseerden en het geweld en de wreedheden van de kruisvaarders veroordeelden.

Toch hebben tal van historici en geleerden de defensieve aard van de kruistochten benadrukt. Rodney Stark, een vooraanstaand socioloog en historicus, stelt bijvoorbeeld dat de kruistochten defensieve oorlogen waren, bedoeld om het christelijke land en volk te beschermen tegen moslimagressie.¹¹ Ook Jonathan Riley-Smith, een vooraanstaand kruistocht-historicus, stelt dat de kruistochten een reactie waren op islamitische agressie en dat de christenen het recht hadden om zichzelf en hun gebieden te verdedigen¹².

En niet alleen Westerse, maar ook verschillende historici uit het oude Midden-Oosten schreven over de kruistochten en hun defensieve aard. Ibn al-Athir, een 13e-eeuwse islamitische historicus, schreef in zijn boek "Al-Kamil fi al-Tarikh" bijvoorbeeld dat motivatie van de kruisvaarders om naar het Heilige Land te komen een reactie was op de islamitische agressie en onderdrukking van de christenen. Daarnaast schreef de 14e-eeuwse Arabische historicus Ibn Khaldun dat de kruistochten een rechtvaardige oorlog waren die werd gevoerd ter verdediging van het christendom.¹³

Het is belangrijk om op te merken dat het idee dat christenen miljoenen onschuldige moslims hebben gedood tijdens de kruistochten een grove overdrijving is en een verdraaiing van de historische feiten. Hoewel er door beide partijen geweld en wreedheden werden begaan, is de omvang van het conflict en het aantal slachtoffers onderwerp van verhitte discussies onder historici.

Shot 6 filosofische dimensie

Nu we vanuit een historische dimensie naar de kruistochten hebben gekeken, is er ook nog een filosofische dimensie die niet mag ontbreken. Laten we voorop stellen dat oorlogsvoering op

¹⁰ Lapina, Elizabeth (2015). *Warfare and the Miraculous in the Chronicles of the First Crusade*. Pennsylvania State University Press.

¹¹ Stark, God's Battalions, A case for the crusades, 2009

¹² Riley-Smith, 2005.

¹³ Al-Sulamī: "In fact, they even led with zeal the jihād against the Muslims." Translation from Christie, The Book of the Jihād, 206-207; Sivan, "La genèse de la Contre-Croisade," 197-224; Ibn al-Athīr: "Roger says to Baldwin's envoy: 'if you are determined to make jihād against the Muslims, then the best way is to conquer Jerusalem.'" Ibn al-Athīr, al-Kāmil fī al-Ta'rīkh, 10:272-273. Translation from Ibn al-Athīr, The Chronicle of Ibn Al-Athir, 1:13.

welke manier en met welke reden dan ook, verschrikkelijk is. Hoewel het het doel kan dienen om vrijheden te beschermen en landen te verdedigen, leidt het uiteindelijk tot verliezen voor alle betrokken partijen, zelfs voor de overwinnaars. Ondanks de nobele ambities van de kruisvaarders, werd hun strijd verpest door onvergeeflijke acties die hun reputatie voor altijd hebben beschadigd. Het blijft dan ook noodzakelijk om de realiteit van de situatie te erkennen.

Door de geschiedenis heen hebben oorlogen geleid tot talloze gruwelijke daden, en terwijl de Westerse beschaving en haar kerken hebben geprobeerd om de daden van sommige van hun voorouders te erkennen en zich daarvan te distantiëren, blijft het onzeker of de Islamitische beschaving vergelijkbare stappen heeft ondernomen. Heeft de islamitische beschaving spijt betuigd voor de acties van de vroeg-islamitische legers tegen Syrië en zijn joodse en christelijke inwoners? Of iets dichterbij huis, is de Hagia Sophia kathedraal hersteld in haar status als kerk?

Shot 7 conclusie

Conclusie: de kruistochten waren een complex fenomeen dat we niet kunnen reduceren tot een eenvoudig verhaal van westerse agressie tegen de islamitische wereld. Hoewel de kruistochten ingrijpende gevolgen hadden voor de geschiedenis van Europa en het Midden-Oosten, moeten ze ook gezien worden als onderdeel van een grotere historische context. Gods zegen, en tot de volgende video!