

Aanbidden christenen het kruis?

Het korte antwoord hierop is nee, christenen aanbidden het kruis niet. De bijbel leert ons het volgende; Exodus 20:4, 5, : „Gij zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van al wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Gij zult ze niet aanbidden of dienen [„u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen”], want Ik, Jahve uw God, ben een naijverige God.” God noemt zichzelf hier naijverig, dat betekent dat God ons 100% wilt, hij is niet vervangbaar voor beelden, symbolen of andere materie.

Veel mensen dragen kruisjes om hun nek, voetballers slaan een kruisje nadat ze scoren en in oude kathedralen zie je overal gouden kruisen om je heen. Deze kruis-symboliek is ontstaan door de kruisdood van Jezus, het houten kruis was een instrument om misdadigers ter dood te brengen door middel van kruisiging. Het kruis staat symbool voor het christendom, het overlijden en weer opstaan van Jezus is een verhaal van redding voor christenen. Het is dus ook niet gek dat christenen het kruis koesteren en waarderen. Christenen associëren het kruis dus als teken voor hun redding, dit is voor christenen niet zomaar een verhaal maar de leidraad van hun gehele leven, dit brengt een psychologisch effect met zich mee als het gaat om het kruis. Mensen houden van nature van symboliek en tastbare materie om hun belevenissen een plek mee te geven. Voor sommige vertaalt dat zich in het bijdrage van de foto van een dierbare in je portemonnee of je vriendin op de achtergrond van je telefoon of de welbekende trouwring om je vinger. Aan een trouwring wordt meestal veel waarde gehecht omdat het iets symboliseert waar iemand veel waarde aan hecht, namelijk zijn of haar huwelijk. De trouwring wordt door niemand aanbeden of heilig verklaart, maar wel gekoesterd en gewaardeerd. Dit is bij veel christenen dus ook zo met het kruis, ze dragen deze vaak om hun nek, of verwerkt in oorbellen en er staat in veel kerken een groot kruis op het podium.

Op bijbelse grond is geen enkele kracht, macht of dergelijks achter een fysiek kruis te vinden. Wel geloven we dat het rijk van de duisternis weet waar het kruis voor staat en het daarom ook haat. We geven bij het dragen of knielen voor het kruis dus ook een duidelijk teken aan het rijk van de duisternis over waar we als kinderen van God in geloven en voor staan.

Een goed voorbeeld voor waarom we geloven dat de duisternis het kruis haat, is het hedendaagse teken van een omgekeerd kruis.

Het omgekeerd kruis is van oorsprong het symbool voor de nederigheid van de apostel Petrus in zijn martelaarschap. Hij stond erop ondersteboven gekruisigd te worden, omdat hij zich niet waardig achtte om op dezelfde wijze te sterven als Christus. Maar vandaag de dag en vooral in de rockmuziek wereld, vertegenwoordigt dit teken meestal het tegenovergestelde: satanisme en de bespotting van Jezus

Christus. Voortdurend verdraait Lucifer Gods grote waarheid en werken in leugen en misleiding.

Na wat research stuiten ik op de website 666.nl , tussen de t-shirts waar teksten als worship satan opstaan worden daar omgekeerde kruisjes met 666 erop gegraveerd verkocht. Je ziet uit zulke acties duidelijk de haat en boosheid naar het kruis toe vanuit de duistere wereld. Als we zien dat de duistere machten er mee spotten, kunnen we als Christenen het kruis alleen maar meer koesteren en waarderen, en hun boosheid zien als extra bewijs dat het kruis een boodschap heeft van redding.

Christenen gebruiken het kruis dus als symbool dat ze koesteren, net als dat een getrouwd koppel een trouwring draagt.

Christenen aanbidden het kruis dus niet, In Johannes lezen we over aanbidding en hoe dit is bedoeld.

*'Maar er komt een tijd, en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan doen, door de Geest die Waarheid schenkt. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden. **God is Geest en wij kunnen Hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is.**'*

Onze aanbidding moet dus geestelijk zijn, God wilt geen rituelen, beeldjes of symbolen tijdens aanbidding, maar onze oprechte woorden.