

Is het christendom een westerse religie?

Apologetiek vraag 40 - Samuël Visser

In 1964 won bokser Cassius Clay een overwinning over groot gewicht Sonny Liston, en werd wereldkampioen. Later dat jaar veranderde hij zijn naam. Eerst naar Cassius X, toen naar Mohammed Ali. Waarom deed hij dat? Dit werd hem gevraagd in een interview: "Clay was not my name. Once we follow, believe, hear and understand the teachings of Mohammed, we want to be called after names of our people. Those are names fit for black people, Clay was a white man's name. It was a slave name. I'm no longer Clay, I'm no longer a slave, I'm now Mohammed Ali".

Cassius Clay echter was vernoemd naar Cassius Marcellus Clay, die in de 19^e eeuw de slaven die hij van zijn vader geërfd had bevrijdde, het land verkochte en de winst doneerde naar de Berea College, een school die ook zwarte mensen accepteerde. Hij was het doelwit van meermalige moordpogingen voor de actie. Samuel Brown, een huurmoordenaar, schoot hem in de romp bij een publiek debat. Hij reageerde door de ogen van Brown uit te snijden. Later werd hij overvallen door zes broers met messen en een pistool. Hij overwon ze allemaal en vermoordde er één met zijn mes. Hij publiceerde een anti-slavernij krant met de naam True American. Toen hij hierdoor doodsbedreigingen kreeg, kocht hij 2 kanonnen, richtte deze op de ingang van de drukkerij, en zei 'kom me maar halen'. In de Amerikaanse Burgeroorlog werd Clay als de Amerikaanse ambassadeur naar Rusland gestuurd. Hij overtuigde Alexander II om Engeland en Frankrijk onder druk te zetten om de staten met slaven niet te erkennen. Toen hij terugkwam naar de US, bood Lincoln hem de positie van Generaal-majoor aan in het leger. Hij wilde dit alleen accepteren als Lincoln een verdrag zou tekenen om alle slaven te bevrijden en ze te emanciperen in de samenleving. Dit zal, volgens Clay, bij overwinning van de burgeroorlog door de bevrijders hun vrijheid garanderen. Lincoln deed dit en gaf de Emancipatieproclamatie uit, die de slaven heeft vrij verklaard.

Waarom heb ik je dit verhaal verteld? Er zit een duidelijke les in. Het niet kennen van de geschiedenis leidt tot conclusies zo tegengesteld aan de realiteit dat het bijna grappig is. Waar Cassius Clay dacht vernoemt te zijn naar een slaveneigenaar en dat zo erg vond dat hij zelfs zijn naam veranderde, was hij vernoemd naar één van de belangrijkste personen in de geschiedenis in het bevrijden van de slaven.

Eenzelfde verwarring heerst nog steeds in onze cultuur. Het Christendom wordt gezien als de religie voor de witte mensen [1] of de religie voor de slavenhouders [2]. Nog een leuk feit over Cassius Marcellus Clay, hij was medeoprichter van de Amerikaanse Republikeinse partij en was een Protestantse Christen [2]. Zo waren de meeste bevrijding vechters Christenen, ze vochten tegen het grotendeels atheïstische of agnostische, Democratische zuiden. Het is het Christendom dat deze mensen overtuigde dat het bezitten van mensen niet het ontwerp van God is. Het is dankzij het Christendom dat het westen slechts zo'n 150 jaar slaven gehouden heeft, waar vrijwel ieder volk toendertijd tot nog steeds enkele volken vandaag de dag, slaven hielden. Juist in het westen kon deze praktijk niet lang blijven, het ging tegen de fundamentele morele waarde van de mensen in.

Hebben we het over de religie voor de witte mensen, dat is het trouwens heel vreemd dat over het Christendom te zeggen. Het is ontstaan in Israël, en spreidde snel door heel Noord- Afrika heen. Twintig jaar na de dood van Jezus, in het jaar 50, was het Christendom de dominante religie in Egypte. Rond het jaar 300 was Alexandrië een van de belangrijkste centra voor het Christendom. Een belangrijke reden

hiervoor was de hevige Christenvervolging in het Romeinse rijk toendertijd, **veel westerse Christenen moesten vluchten naar het Christelijke Afrika**. Tot aan vandaag de dag is in Afrika 42% van de bevolking Christelijk. Na het jaar 300 begon het Christendom echter zelfs in het vervolgde westen een sterke grond te krijgen. In 301 werd in Armenië het Christendom als eerste land de staatsgodsdienst en in 326 volgde Iberië (toenmalig Oost-Georgië). Uiteindelijk in 381 werd het Christendom de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk en kon het zich snel verspreiden in het westen.

Kijken we dus naar de historie, dan is het Christendom ontstaan in het Nabije Oosten, is het 20 jaar later geaccepteerd in Egypte en al snel heel Noord-Afrika. Pas 231 jaar later werd het de Romeinse staatsgodsdienst. Het Christendom is, als je het zo wilt zien, dus een import van de zwarte landen naar het westen dat er eerst heel hard tegen vocht. Mensen in het westen die van het Christendom denken dat het een religie is voor de witte mensen en de slavenhouders, en dat we het daarom maar moeten verlaten, zitten in een erg vergelijkbare situatie als Cassius Clay toen hij zijn naam naar Mohammed Ali veranderde. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je dat exact het tegenovergestelde de waarheid is.

Bibliography

- [1] M. Luo, „American Christian's White Supremacy Problem,” 2 september 2020. [Online]. Available: <https://www.newyorker.com/books/under-review/american-christianitys-white-supremacy-problem>. [Geopend 19 01 2021].
- [2] Military Wikia, „Cassius Marcellus Clay (politician),” [Online]. Available: [https://military.wikia.org/wiki/Cassius_Marcellus_Clay_\(politician\)](https://military.wikia.org/wiki/Cassius_Marcellus_Clay_(politician)) .
- [3] N. Rae, „How Christian Slaveholders Used the Bible to Justify Slavery,” 23 februari 2018. [Online]. Available: <https://time.com/5171819/christianity-slavery-book-excerpt/>. [Geopend 19 januari 2012].