

Vraag 52 is het nodig om naar de kerk te gaan

Lees ook het boek: Reality, het begin van een antwoord Dr. Michael Green, vanaf p. 247. Boekenkast Joël

Wat is de kerk

Dit is een interessant en luchtig onderwerp om te bespreken tijdens deze pandemie. Voordat ik deze vraag met een ja of nee beantwoord, wat eigenlijk best makkelijk is, zal ik uitleggen wat de kerk en wat haar doel is in deze wereld.

Wanneer de meeste mensen het woord kerk horen, denken ze waarschijnlijk aan een gebouw. Misschien is het een chique gebouw of een eenvoudig gebouw waar gelovigen samenkomen. Maar bijbels gesproken is een kerk veel meer dan een gebouw. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de kerk helemaal geen gebouw is, maar over de mensen gaat.

De vroegchristelijke kerk had geen gebouwen, althans niet in de zin van wat we vandaag als kerkgebouwen zouden beschouwen. De christenen in de eerste eeuw werden vaak vervolgd en als gevolg daarvan ontmoetten ze elkaar vaak in het geheim, meestal thuis. Toen de invloed van het christendom zich verspreidde, werden er uiteindelijk gebouwen opgericht die waren gewijd aan de eredienst en die werden wat we tegenwoordig kennen als kerken. In die zin bestaat de kerk dus uit mensen en niet uit gebouwen. Gemeenschap, aanbidding en bediening worden allemaal geleid door mensen, niet door gebouwen.

Als christenen geloven we dat we bij Christus horen, en hierdoor samen verbonden zijn. Dit wordt in de bijbel ook beschreven als 'onderdeel zijn van het lichaam van Christus. In *1 Korinthe 12:12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. 13. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. 14. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele.*

Wat doe je in de kerk

Het samenzijn is een belangrijk aspect van het christelijke geloof. Net als eerder benoemd, kwamen de eerste christenen samen, omdat ze dat nodig hadden. Nu nog steeds zie je in veel landen dat vervolgte christen nog steeds stiekem samenkomen. Het is nooit de bedoeling van God dat je een geïsoleerd leven of een onzichtbare relatie met hem gaat leiden.

Bovendien wordt in de Bijbel christenen geboden zich te onderwerpen aan de leiders van hun plaatselijke kerk. Goed leiderschap is essentieel voor een christelijke kerk. Leiders worden onder ander opgedragen om valse leer te ontmaskeren en te verwerpen, om zo de gemeente te beschermen (2 timotheus 4 v 3-4). Onderwerping aan de leiders van je plaatselijke kerk is goed voor je, de kerk, en brengt glorie aan God. Het zorgt ervoor dat je enig verantwoording kan afleggen aan je medegelovigen, niet om te kunnen oordelen over elkaar, maar elkaar op te bouwen en scherp te houden. Ook heeft God iedereen ander soort talenten gegeven die we kunnen gebruiken voor de kerk, leiderschap is er daar dus 1 van, maar er zijn genoeg andere talenten die kunnen worden ingezet voor het verspreiden van het evangelie. De kerk biedt hier de mogelijkheid voor.

God heeft ervoor gekozen om door de plaatselijke kerk te werken om discipelen te maken (Matt. 28: 18-20), en zijn werk door de kerk zal doorgaan totdat Jezus terugkomt. Om deel te nemen aan Gods werk op aarde, is de verbinding aan een plaatselijke kerk onvermijdelijk. Ook belangrijke christelijke

handelingen als de doop en het heilig avondmaal zijn bedoeld om als 1 gemeente uit te voeren (1 korinthe 10:16). Daarom zie je over het algemeen iemand niet zichzelf dopen of het heilig avondmaal nemen, je doet dit samen als gemeente.

De Bijbel staat vol met 'elkaars'-geboden (59 om precies te zijn). Omdat we als 1 gemeente dus verbonden zijn in Christus, betekent dit dat we niet alleen kunnen omgaan en mensen aanmoedigen die wij mogen of aardig vinden. We hebben een taak te vervullen die we samen moeten doen, niet alleen met je vrienden, maar met ieder die in Christus is. Dit daagt ons uit om relaties aan te gaan met mensen met verschillende achtergronden en persoonlijkheden. Ook voor jongeren is het heel belangrijk om andere jongeren te ontmoeten die ook christen zijn, hier is de kerk ook van essentieel belang.

Waarom is het nodig

Ik heb nu dus uitgelegd wat de functie is van de kerk, maar is het ook daadwerkelijk nodig om te gaan. In *Hebreeëën 10:25* *Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.*

Als we deel uitmaken van het de gemeente van Christus, zullen we onze behoefte erkennen om in de gemeenschap van gelovigen te passen. De kerk is de plek waar we samenkomen om elkaar aan te moedigen als leden van de gemeente van Christus. Samen vervullen we een belangrijk doel op aarde. In *Johannes 17:20* staat: *En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21. opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.* Hieruit kunnen we opmaken dat Jezus ons gebiedt om samen één te zijn, niet de lone wolven uit te hangen. De kerk is een levende getuigenis van wie Jezus is, daarom noemt de bijbel de kerk dan ook het lichaam van Christus.

Ook Jezus, ons rolmodel had zijn vaste gewoonte om naar de 'kerk' te gaan. *Lukas 4:16* *En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.* Als Jezus er een prioriteit van maakte om samen te komen met andere gelovigen, zouden wij dat dan als zijn volgelingen niet ook moeten doen? **(Is dit relevant)**

Sources:

<https://get.tithe.ly/blog/4-reasons-why-christians-need-the-church>

<https://www.learnreligions.com/the-bible-on-church-attendance-701991#:~:text=It%20was%20Jesus'%20custom%E2%80%94his,his%20followers%2C%20do%20so%20also%3F&text=As%20you%20search%2C%20remember%2C%20churches%20are%20imperfect.>

<https://www.focusonthefamily.com/faith/what-is-the-church/>