

Vraag die beantwoord wordt: Waarom geloven we in de Bijbel maar wijzen we de Koran af?

Shot 1 intro

De Bijbel en de Koran. Het heilige boek van de christenen en het heilige boek van de moslims. Beide boeken gaan over een God, over profeten, over leefregels, maar wat zijn precies de verschillen tussen deze twee boeken en waarom accepteren christenen de Koran niet?

Shot 2 Wat is de Bijbel

Voordat we de verschillen uitleggen is het goed om helder te hebben wat de Bijbel is en wat de Koran is. Het woord Bijbel komt van het griekse woord biblia, wat "de boeken" betekent. De Bijbel is dan ook niet 1 boek dat op 1 moment is geschreven. Het is een verzameling van verschillende boeken over een periode van meer dan 1000 jaar. De Bijbel bevat dan ook boeken uit verschillende categorieën: Wetten, geschiedenis, poëzie en profetische teksten. Hoewel de Bijbel uit verschillende boeken bestaat uit verschillende tijdperken en verschillende auteurs heeft, vertelt het wel 1 verhaal. Het begint met het boek Genesis, waar God de mens maakt en het goed is. De mens kiest ervoor om tegen God te zondigen en stort zichzelf en heel de schepping in de ellende. Vervolgens wordt er door de Bijbel heen constant verwezen naar een Verlosser die dit probleem op gaat lossen, en de relatie tussen God en de mens weer herstelt. De Bijbel eindigt met het boek Openbaringen. Een boek waarin wordt beschreven hoe God in de toekomst alles voor eens en altijd zal oplossen en herstellen.

Christenen geloven dat de Bijbel Gods geïnspireerde Woord is en daarom onfeilbaar. Het is Gods openbaring aan de mens. Dit betekent niet dat de auteurs volledig overgenomen werden als een robot om als een dictee woord voor woord op te schrijven wat God tegen hen zei. God gaf hen de benodigde wijsheid om Zijn boodschap op te schrijven maar de auteurs kregen hierin de ruimte om dat in hun eigen stijl, cultuur en tijd te doen. Kijk vooral deze video over de Bijbel als je hier meer over wilt weten (verwijzen naar is de Bijbel corrupt geraakt).

Shot 3 wat is de Koran

De koran is het heilige boek van moslims. Koran is een arabisch woord wat "recitatie" betekent. Het is Allah's openbaring via de engel Jibril aan mohammed. Over een periode van 23 jaar ontving mohammed op verschillende momenten een openbaring van Allah, die daarna werd opgeschreven. Het bevat leefregels, verhalen van profeten en soms hele specifieke openbaringen die gericht waren op het leven van mohammed. De koran is verdeeld in 114 hoofdstukken, genaamd soera's, en is qua grootte ongeveer even groot als het Nieuwe Testament van de Bijbel. In de islam wordt de koran als het letterlijke woord van Allah gezien. De inspiratie is niet zoals die van de Bijbel, waarin God mensen inspireert om iets op te schrijven.

Mohammed ontving de exacte woorden van Allah via een engel en reciteerde deze, waarna ze werden opgeschreven. Volgens de koran is het een bevestiging van de geschriften van de Joden en christenen. Deze geschriften zijn de Torah die aan Mozes is gegeven, de psalmen die aan David zijn gegeven en het Evangelie dat aan Jezus is gegeven.

Mohammed is de laatste profeet met de zuivere boodschap van Allah en zou dus door Joden en Christenen geaccepteerd moeten worden.

In Hoofdstuk 3:3 van de Koran staat *"Hij is Degene die het Boek met de Waarheid aan jou heeft neergezonden, bevestigend wat hiervoor kwam. En Hij heeft de Thora en het Evangelie neergezonden"*.

Shot 4 Discontinuïteit Bijbel-Koran

Zoals eerder werd gezegd is de Bijbel een verzameling van boeken. Het is niet één boek met allemaal willekeurige verhalen en regels dat zomaar uit de lucht is komen vallen. Het is een verzameling van boeken die geschreven zijn over een periode van 1.500 jaar met 40 verschillende auteurs die samen één verhaal vertellen. Het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, bestaat uit boeken die vertellen over de schepping van de mens, de zondeval en Gods relatie met het volk Israël. Ook de Joden zien deze boeken als Gods Woord. Het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament, gaat over Jezus Christus en hoe Hij de langverwachte Koning is waar het Oude Testament naar verwees. Voor christenen is er dan ook sprake van een perfecte continuïteit tussen het Oude en Nieuwe Testament. In Mattheüs 5:17 zegt Jezus *"Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen."* Het Nieuwe Testament is er dus niet om het Oude Testament te vervangen, maar te vervullen. Daarom worden beide delen als Gods Woord gezien.

De koran is geen boek met een verhaal. Het is een verzameling van openbaringen die Mohammed ontving. Mohammed zelf heeft de Koran nooit samengesteld als een boek, dit hebben zijn volgelingen gedaan. Hoewel de Koran beweert een opvolger te zijn van de geschriften van Joden en Christenen spreekt het dezelfde geschriften tegen.

Verhalen van de profeten uit het Oude Testament worden overgenomen maar worden op een heel andere manier verteld. Belangrijker nog is dat Allah, de god van de koran, niet dezelfde God is als de God van de joden.

De koran geeft verschillende namen aan allah maar hij wordt nooit een Vader genoemd. In de koran staat *"En de Joden en de Christenen zeggen: "Wij zijn de kinderen van Allah en Zijn geliefden." Zeg (O Mohammed): "Waarom straft*

Hij jullie dan voor jullie zonden? Nee, jullie zijn niets dan mensen, die Hij geschapen heeft”

Dit spreekt regelrecht de Torah tegen. In Deuteronomium 32:6 zegt God tegen de Joden *“Is Hij niet uw Vader, Die u verworven heeft, Die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden”*. Jezus leerde de christenen om het *“Onze Vader”* te bidden.

Het verhaal van izak moest er ook in, maar er zijn meerdere islamitische geleerden die neutraal zijn over of het izak of ismael was en sommige die zelfs toegeven dat het wel izak was (zoals al-Tabari). Lijkt me daarom geen sterk punt om erin te zetten

<https://www.answering-islam.org/Shamoun/sacrifice.htm>

Over Jezus leert de koran wel dat Hij de Messias is, maar wat dit precies inhoudt blijft nogal vaag. Jezus is een profeet en had de Injil, het Evangelie, ontvangen van God. Volgens de koran ontving Jezus dus letterlijk een boek van God en was dit het boek waar de christenen in geloofden. Het interessante is dat christenen nooit geloofd hebben in een boek dat aan Jezus is gegeven. Voor christenen is het Evangelie de boodschap die Jezus predikte en de boeken die wij accepteren zijn de geschriften van Jezus Zijn volgelingen. Ook wordt het leven van Jezus anders verteld in de koran. Hij is niet de Zoon van God, niet gestorven aan het kruis en dus ook niet opgestaan uit de dood. Interessant is dat de koran niet altijd op de hoogte was van wat de joden en christenen geloofden. Zo wordt Maria, de moeder van Jezus, de zus van Aäron genoemd. De Bijbel praat inderdaad over een Miriam, de zus van Aäron, maar deze leefde meer dan 1000 jaar voor Christus! De auteur van de Koran haalt hier dus Miriam, de zus van Aäron, door de war met Maria de moeder van Jezus.

Shot 5 Bijbel corrupt

Al deze tegenstrijdigheden leiden ertoe dat het Oude en Nieuwe Testament niet als Gods Woord wordt gezien in de islam. Hoewel de Torah en het Evangelie door allah zouden zijn geopenbaard zijn ze in de loop van de tijd verloren gegaan volgens moslims. Volgens sommigen wordt het echte Evangelie bewaard gebleven in het Vaticaan, en volgens anderen hebben de christenen bewust hun eigen boeken vervalst.

Het aparte is dat de koran constant verwijst naar de geschriften van de Joden en Christenen en dat hier bijvoorbeeld verwijzingen naar Mohammed in zouden staan. Waarom zou je naar corrupte boeken verwijzen om te bewijzen

dat je een profeet bent? Uiteindelijk is de Koran voor christenen vergelijkbaar met bijvoorbeeld het boek van Mormon, geschreven door Joseph Smith. Joseph Smith beweerde in de 19e eeuw een openbaring van God te ontvangen. Hierin werden sommige waarheden uit de Bijbel overgenomen maar werd tegelijkertijd de Bijbel tegengesproken. Gods boodschap was volgens Joseph Smith in de loop van de tijd verloren gegaan en als profeet ontving hij opnieuw Gods zuivere boodschap om alles recht te trekken.

Het is een fenomeen dat vaker voorkomt. Iemand noemt zichzelf een profeet en beweert een opvolger te zijn van belangrijke religieuze figuren uit de geschiedenis. Tegelijkertijd spreekt hij deze figuren tegen en beweert dat de boodschap in de loop van de tijd verloren is gegaan maar dat hij dit weer recht komt zetten.

In de geschiedenis zijn er erg veel "profeten" opgestaan die aan de ene kant beweerde dezelfde boodschap als Jezus te prediken, maar tegelijkertijd Jezus tegenspraken. Blijkbaar heeft Jezus een bepaalde aantrekkingskracht waardoor alle grote religies iets met Hem te maken willen hebben. Uiteindelijk heeft Jezus zelf gewaarschuwd voor veel valse profeten die in Zijn Naam zouden komen. Hij beloofde dat Hij altijd bij Zijn kerk zou zijn en hen in de waarheid zou leiden. Iemand die beweert dat Gods Woord verloren is gegaan, en het zelf weer herontdekt heeft, hoeft daarom niet serieus genomen te worden.

Shot 6 Outro

Zoals je ziet hebben de Bijbel en de Koran een verschillende boodschap. Niet alleen verschillend, maar zelfs tegenstrijdig, waardoor het dus niet dezelfde bron kan hebben. Het is juist belangrijk om deze verschillen te erkennen en toe te geven dat de boeken niet allebei van God kunnen zijn. Laat in de comments weten wat jij over deze boeken denkt, en tot de volgende video!

rond de 40 auteurs (X)

Goddelijke inspiratie meer uitleggen, geen dictee, (X)

Doorverwijzen naar de Bijbel video (X)

Duidelijk maken

Bronverwijzingen erin zetten

Uitleggen Torah en Evangelie (Oude Testament, Nieuwe Testament)

(Shot 3) Niet teveel "beweert" en "zou" zeggen. Niet te negatief aan het begin (X)

(Shot 4) Betere contradicties vinden. Maria de zus van Aaron bijvoorbeeld

Opoffering Verhaal (Soera 37:100)

(Shot 5) Conclusie trekken, mo is net als Joseph Smith (X)

(Shot 6) Deze data toevoegen aan shot 5, het is nu een nieuw punt en geen conclusie (X)

Nieuwe goede conclusie schrijven