

Vraag 11: Hoe kan Jezus (God?) aan de rechterhand van God staan?

Dat Jezus aan de rechterhand van God staat zou als een tegenstrijdigheid moeten klinken. Jezus is God, dus hoe kan Hij aan de rechterhand van God zitten. Hij kan toch niet aan de rechterhand van zichzelf zitten? Zowel in het oude als nieuwe testament van de bijbel komt deze analogie meerdere malen terug.

Om deze vraag dus te kunnen beantwoorden moeten we gaan kijken waar we dit in de bijbel lezen. In *Psalm 110:1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben, tot een voetbank voor Uw voeten.*

Handelingen 7 vers 55-56 staat: Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. 56. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.

Romeinen 8:34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

Efeze 1:20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten.

Kolossenzen 3:1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.

Dat zijn een paar voorbeelden van Bijbelverzen waar Jezus aan de rechterhand van God wordt genoemd. Zoals als eerder benoemd is het best gek om te zeggen dat Jezus aan de rechterhand van God zit als we geloven dat Jezus God zelf is. Bij elkaar dus een hele hoop tegenstrijdigheden voor een boek die wordt geclassificeerd als het Woord van God. Het feit dat de rechterhand zo vaak wordt benoemd in de bijbel, maakt het onderzoeken waard wat dit betekent.

Allereerst is het belangrijk om voorop te stellen dat door de bijbel heen duidelijk wordt dat God 1 wezen is die uit 3 personen bestaat, namelijk: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. In een andere video wordt dit verder uitgelegd. Wetende dat God dus uit 3 personen bestaat, zorgt ervoor dat het makkelijk te verklaren is dat Jezus aan de rechterhand van God zit.

Toch klinkt de rechterhand van God inconsistent met andere passages van de Bijbel, want we weten dat Jezus een lichaam heeft, maar hoe zit dat met God de Vader. Wie zegt dat Hij überhaupt handen heeft? Wij Christenen geloven namelijk dat God een Geest is.

In Genesis 1:2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

En Johannes 4:24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

God is dus Geest en hieruit kunnen we opmaken dat de rechterhand van God voor iets symbolisch moet staan. In de bijbel zijn sommige passage namelijk voor letterlijke interpretatie en sommige voor allegorische interpretatie. Jezus zegt bijvoorbeeld in

Mattheüs 5:29 Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.

30. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.

Dit zijn overduidelijk uitdrukkingen die niet letterlijk moeten worden geïnterpreteerd. Dus als we kijken naar Jezus aan de rechterhand van God, kunnen we naar mijn mening al vrij snel duidelijk hebben wat hiermee wordt bedoeld. Als ik zeg dat ik de rechterhand ben van een individu betekent dit meestal, dat ik dus een belangrijk persoon ben die een belangrijke taak uitvoert namens dit individu.

Zo is het ook met Jezus Christus die aan de rechterhand van God staat. Hij heeft dus de macht en bevoegdheid van God. De rechterhand is de plaats van de eer, en die eer komt Jezus toe, want Hij is God.