

Titel suggesties:

- Ongehoord naar de hel?
- Naar de hel zonder schuld?
- Straft God alle ongelovigen?

Thumbnail suggesties:**- Afbeelding**

-

- Tekst

- Oneerlijk?!
- Straf zonder waarschuwing?!
- Een leven zonder hoop

Onderzoeker: Joël

Schrijver(s): Joël, Samuël

Presentatie: Bagtoward, Samuël, Serdar

Props: (dingen voor in de kast, op tafel, speciale kleding, etc)

Opname datum: 29 november 2022

Publicatiedatum: 3 februari 2022

Publicatie nummer: 29

Doelstelling: Gaan mensen die niet gehoord hebben van Jezus naar de hel.

1:

Als je het Evangelie gehoord hebt en je besluit het niet te accepteren ga je naar de hel. Dat is de harde maar duidelijke conclusie als je de Bijbel goed leest. Maar hoe zit dat met de mensen die niet de kans hebben gehad om het Evangelie te horen? Gaan zij ook naar de hel?

Logo

2:

Het klinkt best oneerlijk. Iemand leeft in een afgelegen stam, ver weg in een oerwoud waar geen christen ooit is gekomen. Leeft een goed leven, en bij zijn dood wordt hij zonder pardon in de hel gesmeten. Terwijl hij er niks aan kon doen, of toch wel? Als eerst is het goed om een aanname te ontdekken in de vraagstelling. Mensen vragen zich wel eens af dat je God niet zou kunnen ontdekken zonder de Bijbel. De Bijbel bevestigt echter dat het ontwerp van de natuur

duidelijk verwijst naar een bovennatuurlijke ontwerper. In Psalm 19 staat bijvoorbeeld dat de hemel een teken is van Gods bestaan. En in Romeinen 1:20 staat: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk en Zijn eeuwige kracht en Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.” God’s bestaan is niet te vermijden, van Nederland, tot ver in de rimboe.

Een tweede aanwijzing is dat iedere afgelegen stam die we tegenkomen een één of andere religie heeft. We vinden nooit een stam van atheïsten in het midden van de jungle. Het is dus niet zo dat mensen niet zelf kunnen ontdekken dat God bestaat. Het erkennen dat God bestaat is dan ook niet zo bijzonder. De Bijbel zegt in Jakobus 2:19 *“U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen”*.

3:

En bij de derde aanwijzing blijven we nog even bij die afgelegen stammen. Daar is geen Netflix of Eredivisie te vinden als vermaak, maar er zijn wel veel volksverhalen. De kernboodschap in zo’n volksverhaal ontstaat vaak vanuit universele waarheden in het leven van mensen, want als het verhaal herkenbaar is voor veel mensen, dan pas wordt het doorverteld. Één van die universele waarheden heeft te maken met de veroordeling die de mens zichzelf oplegt bij het maken van verkeerde keuzes, en de honger naar verlossing van die veroordeling. Hierdoor ontstonden er volksverhalen over een bovennatuurlijke geboorte van een held, die een Goddelijke leider is, foutloos leeft, het opneemt tegen het kwaad, sterft en weer tot leven komt. Dit sloot goed aan op die universele waarheden, en daarom werden zij doorverteld.

We delen 2 volksverhalen met kenmerken van het bijbelse verlossingsverhaal. Het komt dus niet 1 op 1 overeen maar er wordt telkens een of meerdere kenmerken van het Jezus’ verlossingsverhaal verteld.

Als eerst Tammuz. Dit was de Sumerische god van voedsel en vegetatie en dateert uit 2000 voor Christus. Zijn dood werd elk voorjaar gevierd. In een versie van het verhaal leeft hij elk jaar zes maanden in de onderwereld, en dan keert hij weer terug naar aarde voor het komende halfjaar. Hij representeert hiermee de kracht om nieuw leven te geven.

En naast Tammuz hebben we ook Dionysus, bekend als Bacchus in de Romeinse mythologie. Dit was de Griekse god van de wijn en dateert uit de jaren 1200 voor Christus. Hij was de zoon van Zeus en een sterfelijke vrouw. Hij werd gedood en daarna weer tot leven gewekt¹.

De signalen van God naar de mensheid over een redder vinden dus wél zijn weg, alleen wij mensen verdraaien de boodschap of wij willen de waarheid niet zien.

¹ The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2022, 28 maart). *Dionysus | Powers, God, Parents, Meaning, Symbols & Facts*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Dionysus>

4:

Een vierde aanwijzing vinden we bij ons geweten dat ons totaal anders maakt dan dieren. Dit geeft ons de mogelijkheid om goed en kwaad te onderscheiden, om vervolgens een goede, morele keuze te maken. De mate waarin jij je kan ergeren aan het kwaad in de wereld is totaal anders dan het instinct van bijvoorbeeld een Chimpansee, wat bij het zien een genocide niet verder denkt dan de bananenboom die Hij twee seconden geleden zag.

Als jij onderzoekt waar jouw rechtvaardigheidsgevoel vandaan komt, kom je uit bij de bron van deze sterke eigenschap, namelijk God. Hij heeft jou naar Zijn beeld gemaakt, waardoor je in zekere zin op Hem lijkt. Daarom kan je God's eigenschappen in jou terug vinden, niet perfect, maar wél in zoveel dat het je onderscheid van de dierenwereld. Ons geweten wijst ons dus op God zoals het karakter van een kind ons inzichten geeft over het karakter van zijn ouders.

Het karakter van God zien we in de Bijbel terug in Zijn wet. Het Nieuwe Testament beschrijft dat ook ongelovigen het geweten hebben om te getuigen van de aanwezigheid van de wet van God die op hun harten is geschreven, ook al hebben ze de wet van Mozes niet letterlijk in bezit.²

Het geweten is dus vanuit Christelijk perspectief iets wat ingegeven is door God, en is dus nog zo'n signaal waardoor we Hem kunnen leren kennen.

Maar, hoe kunnen mensen zonder de Bijbel, God en daarmee Jezus leren kennen? Eén manier is dat God Zichzelf laat zien, er zijn talloze verhalen over mensen van andere religies die een droom kregen over Jezus, daardoor op onderzoek zijn gegaan, vervolgens het Evangelie ontdekken om het uiteindelijk te accepteren en Christen worden. Deze verhalen komen voornamelijk uit plaatsen waar de Bijbel verboden is, zoals Noord-Korea en veel Islamitische landen! Deze verhalen zijn het bewijs dat de mensen die Hem zoeken, Hem ook zullen vinden.³

5:

In de natuur kun je dus de aanwezigheid van God zien, ons geweten getuigt van Zijn bestaan en Hij laat Zichzelf zien aan mensen zodat zij Hem kunnen leren kennen. Laten we nog heel even stilstaan bij Romeinen 1 vers 18-23. Het punt van Paulus is hier dat Gods openbaring in de natuur voldoende is om de mens te veroordelen, maar niet om hem te redden. Hoewel de man in de rimboe 'God kent' onderdrukt hij de waarheid die waarneembaar is in de natuur en daarom is hij niet te verontschuldigen'. Mensen zijn niet schuldig omdat ze het Evangelie niet gehoord hebben, mensen zijn schuldig omdat ze hun Schepper niet geëerd hebben.

² Romeinen 2:14-15

³ Mattheus 7:7

Wat we wel weten is dat God rechtvaardig is⁴. Hij zal nooit oneerlijk handelen wilt ook niet dat er iemand is die voor altijd van Hem gescheiden zal zijn⁵. Daar kunnen we op vertrouwen. Als je deze video hebt bekeken als Christen, dan weet je nu dus je taak. Niet op stoel van God zitten en anderen veroordelen, maar het goede nieuws van Jezus vertellen zodat mensen gered worden.

⁴ Psalm 89:

⁵ 2 Petrus 3:9