

28. Waarom Israël?

Intro

Het is voor de meeste mensen wel bekend dat Israël vaak in de Bijbel voorkomt. In het Oude Testament staat het volk Israël vaak centraal en ook in het Nieuwe Testament lezen we dat het evangelie eerst in Israël rondgaat en daarna pas naar andere volken. Maar waarom is Israël zo belangrijk in de Bijbel? Er waren veel verschillende volken en naties in die tijd. Is het niet oneerlijk van God om alleen een verbond met Israël aan te gaan?

Geschiedenis

Allereerst is het belangrijk om de geschiedenis van de mens en God te kennen om deze vragen te beantwoorden. We lezen in Genesis dat God de mens schiep en dat het zeer goed was. Maar zoals al in vorige video's is uitgelegd ging het mis. De mens besloot om tegen God in te gaan door van een verboden vrucht te eten. Deze zonde werd begaan door de eerste mensen en als vertegenwoordigers van heel de mensheid ontstond er daarom een afstand tussen de mens en God. Als we verder lezen zien we dat de mens niet terugkeert naar God maar dat het alleen maar escaleert. Keer op keer blijft de mens tegen God ingaan (Kaïn, tijd van Noach, toren van Babel). In deze context roept God één man genaamd Abraham op om zijn land te verlaten. In vertrouwen en gehoorzaamheid doet Abraham dat. God belooft hem dat er uit zijn nageslacht een volk voort zal komen en dat daardoor heel de wereld gezegend zal worden. Als we verder lezen zien we uiteindelijk dat uit Abrahams kleinzoon Jakob het volk Israël voort zal komen. Ipv te vragen waarom God alleen Israël uitkiest kunnen we beter een andere vraag stellen. Waarom bemoeit God zich überhaupt met de mensheid? Opnieuw en opnieuw verlaten de mensen God maar we zien dat Gods plan met deze wereld niet ophoudt. Hij besluit toch om door het volk Israël uiteindelijk heel de wereld te zegenen, een wereld die Hem verlaten heeft.

Israël

God kiest dus voor zichzelf een volk uit, Jakobs nageslacht. Dit volk komt in de slavernij terecht in Egypte. Uiteindelijk bevrijdt God hen uit Egypte en brengt Hij ze in het land Kanaän. Hij doet dit niet omdat ze beter zijn dan andere mensen want in Deuteronomium 7:7-8 staat *“Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaders gezwoeren had, in acht te houden, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte.”*

Functie van Israël

God koos Israël dus niet uit vanwege enige eigenschappen of karakteristieken van de Israëlieten. Hij koos ze uit omdat Hij dat wilde en we zullen niet veel verder komen dan dat. Maar wat betekende dit voor Israël?

1. Het had zeker zijn privileges, Israël ontving bijvoorbeeld de wet en vele andere middelen om God te leren kennen en een veilig leven te leiden (Tabernakel/tempel, priesters, Hygiëne wetten, strafrecht). Terwijl de omringende volken afgoden dienden waar je niks aan hebt, mocht Israël de echte God dienen en liefhebben.
2. Als Israël in gehoorzaamheid God zou volgen konden ze Gods zegen ontvangen. Bescherming tegen vijanden, vrede in het land en overvloed.
3. Uit Israël zou uiteindelijk de Messias voortkomen, het nageslacht dat God had beloofd aan Abraham waardoor heel de wereld gezegend zou worden.
4. Ongehoorzaamheid tegenover God had ook hevige gevolgen. Israël had immers veel privileges t.o.v. andere volken waardoor het nog veel erger was wanneer zij de mist ingingen. Zo waren er tijden dat een groot deel van het volk afgoden ging dienen door hun kinderen op altaren op te offeren, of er was sprake van onderdrukking en corruptie in het land. Terwijl zij juist het volk was dat God had uitgekozen als Zijn eigen volk om een heilig volk te zijn. Daarom lezen we in Amos 3:2
*“Alleen u heb Ik gekend
uit alle geslachten op de aarde.
Daarom zal Ik u vergelden
al uw ongerechtigheden.”*
Omdat ze niet goed omgingen met de verantwoordelijkheid die ze hadden gekregen van God zijn ze vaak gestraft. God gaf ze over aan vijandige volken waardoor ze in ballingschap terecht kwamen en uiteindelijk is een groot deel van het oude Israël over heel de wereld verstrooid geraakt.

We leren ervan

Hoewel God het verbond met Israël aanging betekent dat niet dat niet-Israëlieten hier niks aan hebben. Een groot deel van de geschiedenis van het verbond tussen God en Israël staat namelijk opgeschreven in Het Oude Testament, wat tot op de dag van vandaag te lezen is. Door deze geschiedenis te lezen leren we heel veel over wie God is, hoe Hij naar mensen kijkt en met hen omgaat, wat Hij van ons verwacht etc. Door dit

verbond openbaart Hij zich dus aan Israël maar tegelijk ook aan de rest van de wereld.

Conclusie

De reden dat God Israël uitkoos was dus niet Israël zelf. God had elk ander volk kunnen uitkiezen en dan hadden we dezelfde vragen gehad. Het was Gods keuze om een verbond aan te gaan met Israël en zo heel de wereld te zegenen, doordat uit hen de Messias is voortgekomen. Hierdoor had Israël zeker privileges maar het is belangrijk om te onthouden dat het ook erge gevolgen had wanneer ze ongehoorzaam waren.