

# Waarom geloven christenen in Jezus maar niet in Mohammed?

## Intro

Voor een buitenstaander lijken de islam en het christendom erg veel op elkaar. Ze geloven allebei in één God, in profeten en in heilige boeken. In de bijbel en de koran worden allebei de namen van abraham, mozes en Jezus genoemd. Is het enigste verschil niet dat christenen niet in Mohammed als profeet geloven maar moslims wel? Dit is niet het enigste verschil maar misschien wel veel belangrijker dan je zou denken. Dus waarom geloven christenen eigenlijk niet in Mohammed als profeet?

## De boodschap van redding

Een belangrijke reden dat christenen niet in Mohammed als profeet geloven is omdat zijn boodschap regelrecht tegen alles ingaat wat de Bijbel zegt. De Bijbel draait uiteindelijk om één persoon en dat is Jezus Christus. In het Oude Testament lezen we over Gods plan om redding te brengen aan heel de wereld dmv. een offer.<sup>1</sup> In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus de persoon is waar het Oude Testament naar verwees. Door te geloven in Jezus, Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan, kan iedereen vergeving en eeuwig leven ontvangen. Het is niet uit jouw werken maar een onverdiende gave van God omdat Hij van mensen houdt.

Vlak voordat Jezus stierf zei Hij dan ook "*Het is volbracht*".<sup>2</sup> Voordat Jezus naar de hemel ging zei Hij tegen zijn discipelen om dit goede nieuws te vertellen aan heel de wereld en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.<sup>3</sup> Maar de koran (volgens moslims aan Mohammed geopenbaard en het bewijs dat hij een profeet was) ontkent dit juist. In Surah(hoofdstuk) 4:157 staat er over Jezus "*maar zij hebben hem niet gedood, noch hem gekruisigd, maar de gelijkenis van Isa werd op een andere man gelegd*". Volgens de Koran werd Jezus niet gekruisigd maar werd hij gelijk opgenomen in de hemel. Hierdoor is er dus geen offer en ook geen vergeving van de zonden en dus geen redding. De mens moet blijven werken voor zijn eigen redding en hopen op Gods gunst zonder enige verzekering. We lezen in Galaten 1:8 "*Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie(goed nieuws) zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.*" Zowel Mohammed als zijn boodschap zijn volgens de Bijbel dus vervloekt.

---

<sup>1</sup> Genesis 3:15, Genesis 22:18, Jesaja 53

<sup>2</sup> Johannes 5:39-40, Johannes 19:30

<sup>3</sup> Mattheüs 28:18-20, Lukas 24:46-53

## Liefde van Christus

Verder is Mohammeds boodschap een vorm van voorwaardelijke liefde die tegen Jezus Zijn boodschap inging. We lezen in de Koran wel over hoe Allah degene liefheeft die rechtvaardig zijn, de geduldigen, zij die berouw tonen en degenen die hem liefheeft<sup>4</sup>. Het enige probleem daarmee is dat geen mens rechtvaardig is. We doen allemaal verkeerde dingen, we kunnen ons deels bekeren maar dat verandert niks aan het feit dat we allemaal zondes hebben begaan en dus zondaren zijn. In de Koran is de liefde van god voor een groep mensen die goeddoen.

Als we echter kijken naar Jezus leren we iets heel anders over Gods liefde. Hij, aan God gelijk, leerde ons hoe God mensen liefheeft niet vanwege hun daden maar vanwege Gods karakter.<sup>5</sup> Uit eigen initiatief heeft God uit liefde redding gegeven aan de wereld. We lezen in Johannes 3:16-17 *“Want zo lief heeft God de wereld dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”* Deze liefde zien we terug in het leven van Jezus. Hij heeft Zijn eigen leven opgeofferd voor zondaren, zodat diezelfde zondaren vergeven kunnen worden en niet verloren hoeven te gaan.<sup>6</sup> Toen hij aan het kruis hing vroeg Hij God de Vader om de mensen die Hem belachelijk maakte te vergeven, zover ging Zijn liefde voor mensen.<sup>7</sup>

## Het gedrag

Een andere reden dat Mohammed door de christenen niet erkend wordt als een profeet van God is Mohammed zijn gedrag. Volgens de koran is Mohammed het beste voorbeeld om te volgen om God te behagen.<sup>8</sup> Maar veel van Mohammeds acties en uitspraken gaan tegen de Bijbelse standaard in. Laten we er een paar bekijken.

### 1. Mohammed en ongelovigen

Mohammed gaat tegen de leer van de Bijbel in hoe hij omging met ongelovigen.

We lezen bijv. in Surah 9:29 een oproep om te vechten tegen ongelovigen die zich niet bekeren tot de islam totdat er beschermgeld door hen betaald wordt.<sup>9</sup> Verder zei Mohammed *“Mij is geboden om tegen mensen te vechten, totdat ze getuigen van het feit dat er geen god is dan Allah, en in mij geloven (dat) ik*

<sup>4</sup> Surah 3:31, Surah 3:146, Surah 5:13, Surah 5:42

<sup>5</sup> 1 Johannes 4:7-16

<sup>6</sup> Johannes 15:12-13, Romeinen 5:7-8

<sup>7</sup> Lukas 23:34

<sup>8</sup> Surah 33:21

<sup>9</sup> Deze interpretatie wordt bevestigd door de Tafsir van Ibn Kathir

*de boodschapper (van de Heer) ben en in alles wat ik heb meegebracht. En wanneer ze het doen, zijn hun bloed en rijkdom gegarandeerd van mijn bescherming, behalve waar het gerechtvaardigd is door de wet, en hun zaken rusten bij Allah.*<sup>10</sup>

Ook geeft de Islam de doodstraf voor mensen die de religie verlaten. Hoewel dit niet expliciet staat vermeld in de Koran staat dit wel in de meest betrouwbare hadiths, verhalen over mohammed waar een groot deel van de islam op gebaseerd is. We lezen bijvoorbeeld in Sahih al-Bukhari 6878 dat een moslim niet gedood mag worden behalve in drie gevallen: Moord, overspel en het verlaten van de religie.<sup>11</sup> Dit is één van de redenen dat heel veel ex-moslims in zowel islamitische landen als in het westen vaak gevaar lopen door de staat of de familie.

De Bijbel is duidelijk over hoe christenen om horen te gaan met mensen die iets anders geloven. Jezus zei in Mattheus 5 *“Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.”* Verder leerde Jezus zijn discipelen dat zijn boodschap niet met geweld of dwang verspreid mocht worden. We lezen in Mattheüs 10 *“En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten”*. Ook is er nergens een oproep aan christenen te vinden om mensen te doden of lastig te vallen als ze geen christen meer willen zijn. Als iemand geen christen meer is kunnen we het alleen accepteren en voor die persoon bidden.<sup>12</sup>

### Mohammeds omgang met vrouwen

We lezen in Surah 4:34 *“Mannen zijn de beschermers en onderhouders van vrouwen, omdat Allah de één boven de andere heeft gesteld en omdat zij uitgeven uit hun middelen. Daarom zijn de goede vrouwen vroom en gehoorzaam en in afwezigheid van hun man waken zij over wat Allah hen bevolen heeft te bewaken. En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: waarschuw hen, weiger het bed met hen te delen, en slaat hen. Indien zij weer gehoorzaam zijn, zoek dan niets tegen hen.”* Ook zijn er meerdere hadiths (verhalen over Mohammed) waaruit blijkt

---

<sup>10</sup> Sahih muslim book 1 hadith 34, voor soortgelijke hadiths

<https://sunnah.com/search?q=commanded+to+fight+till+people+say>

<sup>11</sup> Sahih al-Bukhari 6878, Sahih al-Bukhari 6922, voor soortgelijke hadiths

<https://sunnah.com/search?q=whoever+changes+his+islamic+religion>

<sup>12</sup> 2 Timotheüs 2:16-26

dat het slaan van vrouwen iets is wat werd geaccepteerd door Mohammed en zijn volgelingen.<sup>13</sup> Verder is in de islam de getuigenis van de vrouw de helft waard van de getuigenis van een man. De reden hiervoor volgens Mohammed was het gebrekkige geheugen van de vrouw.<sup>14</sup>

Dit gaat tegen de leer van de Bijbel in. Een christen wordt opgedragen om zijn vrouw lief te hebben als zijn eigen lichaam en zelfs lief te hebben zoals Christus de kerk liefheeft. Verder geloven christenen dat zowel man als vrouw geschapen is in het beeld van God. Ze hebben verschillende rollen maar de één is niet slimmer dan de ander.<sup>15</sup>

### Andere opmerkelijke gebeurtenissen

-Ook de manier waarop aan Mohammed werd geopenbaard dat hij een profeet was is volgens de Bijbel erg vreemd.

Toen hij op een dag alleen aan het mediteren was verscheen er opeens "een engel" aan hem. Deze engel vertelde hem om iets op te lezen waarop Mohammed reageerde "ik kan niet lezen". De engel pakte hem fysiek hard waardoor Mohammed bijna flauwviel en doodsbang werd. Mohammed keerde daarna terug naar huis en was bang dat er iets slechts met hem zou gebeuren. Uiteindelijk raakte Mohammed door zijn vrouw en oom overtuigd dat deze engel dezelfde engel was die aan de profeet Mozes verscheen. Nadat Mohammed na een lange tijd geen openbaring kreeg heeft hij meerdere malen geprobeerd zelfmoord te plegen, maar steeds weerhield 'de engel' hem daarvan.<sup>16</sup>

Telkens wanneer er in de Bijbel een engel verschijnt zegt deze "Wees niet bang", en gaat hij zeker niet iemand fysiek aanpakken.<sup>17</sup> We kunnen ons dan afvragen of dit dezelfde engel is geweest van dezelfde God.

-Mohammed had seks met Aisha toen ze 9 was en nog met poppen speelde<sup>18</sup>

-We lezen in de Koran een waarschuwing. Als Mohammed een valse profeet zou zijn (woorden spreken in de naam van God terwijl dat niet waar is) dan zou zijn levensader worden doorgesneden. Mohammed stierf door voedselvergiftiging en toen hij ziek werd zei hij "*het voelt alsof mijn aorta wordt doorgesneden.*"<sup>19</sup>

---

<sup>13</sup> Sahih al-Bukhari 5825 (sunnah.com), Sahih al-Bukhari 6845, Sahih Muslim 974,

<sup>14</sup> Surah 2:282, Sahih al-Bukhari 2658

<sup>15</sup> Genesis 1:26-27, Efeze 5:22-33

<sup>16</sup> Sahih al-Bukhari 9.111

<sup>17</sup> Daniël 10:11-12, Mattheüs 1:20, Lukas 1:12-13, Lukas 1:26-30

<sup>18</sup> Sahih al-Bukhari 3896, Sahih al-Bukhari 5134, Sahih al-Bukhari 5133, Sahih al-Bukhari 5158, Sahih Muslim 1422, Sahih al-Bukhari 6130, Sahih Muslim 1422c, Sahih Muslim 2440

<sup>19</sup> Surah 69:40-46, Sahih al-Bukhari 4428

- Mohammed zelf had 9 of 11 vrouwen op één moment terwijl de Koran vier vrouwen toestaat.<sup>20</sup>

Dit zijn maar een paar voorbeelden van dingen uit het leven van Mohammed waardoor geen enkele persoon die in het Oude en/of nieuwe Testament gelooft Mohammed erkent als profeet.

### **Conclusie**

Christenen geloven in Jezus omdat Hij redding heeft gebracht aan de wereld, door wat Hij heeft gedaan. Voor Jezus' tijd keek men naar Hem uit en iedereen daarna kijkt terug naar het kruis. Omdat Mohammed met een boodschap is gekomen die hier tegen ingaat kunnen christenen hem niet erkennen als profeet. De Bijbel noemt hem zelfs vervloekt.

Verder stelt de koran dat Mohammed het voorbeeld is om na te volgen voor een gelovige. Vele acties en uitspraken uit Mohammeds leven volgens de islamitische bronnen laten echter zien dat Mohammed alles was behalve een profeet van God.

---

<sup>20</sup> Surah 4:3, Sahih al-Bukhari 284, Sahih al-Bukhari 268, Sahih al-Bukhari 5068, Sahih al-Bukhari 5215