

Shot 1: Aron

In beeld vanaf "die irritante"

<https://www.brixtonbuzz.com/2021/04/brixton-street-preachers-the-return-of-the-misogynistic-one-with-the-massive-speaker/>

Afbeelding van streetpreacher in beeld tijdens intro:

<https://www.cheshire-live.co.uk/news/chester-cheshire-news/loud-street-preacher-splits-opinion-17653455>

Shot 2 inkorten.

Dante's inferno in script verwerken.

De eigen verantwoordelijkheid van de mens moet sterker terugkomen, God gooit mensen niet in de hel. Hij geeft je over aan je eigen verlangens wat er uiteindelijk leidt tot de Hel.

Je kent het wel. Je wilt gewoon even iets kopen in de stad en opeens hoor je in iets in de verte. Je komt dichtbij en jahoor, daar zijn ze. Die irritante Christenen met hun microfoons en flyers die zeggen dat je naar de Hel gaat als je je niet bekeerd. Met een grote boog loop je er om heen en je denkt 'hier heb ik echt even geen zin in vandaag'.

Een van de dingen die je vaak hoort van Christenen is dat je naar de hel gaat als je niet gered bent. Maar als je een goed leven leidt en niemand vermoord dan ben je toch gewoon een goed persoon en dan hoef je niet naar de hel. Toch? En bestaat de hel überhaupt wel?

Waarom zou je zoveel moeite doen om mensen te vertellen over de hel, welke God stuurt goede mensen naar de hel? En wie zegt überhaupt dat er een Hel is?

Shot 2: Joël

De quote van Guzik in beeld met een foto van hem vanaf "dit was".

<http://calvaryscandinavia.blogspot.com/2013/03/the-david-guzik-interview.html>

Bij elk punt het woord in beeld zetten. Dus bij punt 1 bijvoorbeeld "Sheol" in beeld.

In de bijbel vinden we drie benamingen voor de hel:

1. In het oude testament lezen we over "Sheol", wat onderwereld betekent of "plaats waar mensen bij hun dood naar afdalen".
2. In Het nieuwe testament lezen we over "Gehenna" wat Hebreeuws is voor de "Vallei van Hinnom"¹. Dit is een plaats ten zuidwesten van Jeruzalem waar, jaren voordat de Joden

¹ Strong's Greek: 1067. γέεννα (geenna) -- Gehenna, a valley W. and South of Jer., also a symbolic name for the final place of punishment of the ungodly. (z.d.). Biblehub.com. Geraadpleegd op 27 juni 2022, van <https://biblehub.com/greek/1067.htm>

Israël bewoonden, heidenen in het land de afgod Molech aanbaden door kinderen te offeren². Voorganger en bijbelleraar David Guzik zegt er het volgende over:

“Dit was een plaats buiten de muren van Jeruzalem, ontheilgd door Molech-aanbidding en mensenoffers, en dus veranderd in een vuilstortplaats waar afval werden verbrand. De smeulende vuren en etterende wormen maakten het tot een grafisch en effectief beeld van het lot van de verdoemden”. Het woord Gehenna verwijst dus naar een plek van straf en pijn.

3. In Lukas 16:23-24 staat: "In de hel, waar hij gekweld werd". Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is "Hades" wat onzichtbare wereld van de doden³ betekent.

Shot 3: Samuël

Bij duisternis Mattheüs 25:38 in beeld als verwijzing, bij knarsentanden Mattheüs 13:42, bij vuur Mattheüs 13:50, bij complete afstand van God Lukas 16:26

In de Bijbel komt de Hel dus terug, en na de uitleg van de woorden Gehenna, Sheol en Hades krijg je denk ik al de impressie dat dit geen fijne plek is. De Bijbel waarschuwt jou en mij door beelden te gebruiken waarin de Hel onder andere wordt vergeleken met “de duisternis, “knarsentanden”, “vuur” en “een complete afstand van God”. **Bijbelteksten in scherm editten**

Johannes, een volgeling van Jezus zegt bijvoorbeeld het volgende: Wie niet gelooft in de Zoon Jezus Christus wordt veroordeeld en zal leven in verdoemenis⁴. Daarnaast is de Hel de plek waar de duivel, zijn engelen(demonen) en de antichrist in gegooïd zullen worden.⁵

Judas voegt hier aan toe dat de Hel een plek is waar God Zijn licht nooit zal schijnen én dat het een plek is waar je tot in eeuwigheid bewaard wordt⁶.

We weten dat God goed is en dat ALLE goede dingen van Hem komen. Het verschrikkelijke aan de hel is dat Gods goedheid er niet is, wat betekent dat er niks goeds is. De hel is als de aarde nu maar dan zonder liefde,vrede, hoop, geluk, compassie, humor, genot en ga zo maar door. Er is niks goeds, want Gods goedheid is er niet.

Shot 4: Samuël

Openbaring 21:8 uitgeschreven in beeld

Bij “Niet ieder die tegen mij...” uitgeschreven in beeld

1 Korinthe 6 uitgeschreven in beeld

² Leviticus 18:21; Leviticus 20:2-5; Deuteronomium 12:31

³ *Strong's Greek: 86. ᾗδης (hadés) -- Hades, the abode of departed spirits.* (z.d.).

Biblehub.com. Geraadpleegd op 27 juni 2022, van <https://biblehub.com/greek/86.htm>

⁴ Johannes 5:24, Johannes 3:16-18

⁵ Openbaring 20:10

⁶ Judas 1:13

Maar wie gaan er nu eigenlijk naar de Hel toe?

Openbaring 21:8 zegt hier het volgende over:

Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

Jezus trekt de lijn nog veel verder door te zeggen:

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?

Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

En ten slotte staat er in 1 Korintiërs 6: Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknepen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

God kan jou en mij dus schoonwassen als wij in Hem geloven en ons bekeren.

Shot 5: Aron

Weet je nog, aan het begin van deze video, toen we het hadden over die irritante, vervelende Christenen die over de hel spreken? Er bestaat dus echt een hel.....Deze mensen op straat waarschuwen jou voor een heel reëel gevaar, iets waar wij jou in deze video weer voor gewaarschuwd hebben...

Helaas zijn waarschuwingen niet genoeg om mensen te veranderen, zo blijven rokers ook doorgaan terwijl er op het pakje duidelijke waarschuwingen staan over het dodelijke effect van roken. Op diezelfde manier geeft God de mens de keus om met Hem te leven of zonder Hem te leven. Zonder God leven leidt er uiteindelijk toe dat je na de dood ook zonder Hem bent, maar het is aan ons of we naar Zijn waarschuwingen willen luisteren.

Shot 6: Aron

(outro)

Als je je aangesproken voelt is het vandaag aan jou om de keuze te maken. God heeft jou de vrijheid gegeven om door te gaan met je huidige leven, of om Hem te volgen en Hem als koning over je leven aan te stellen.

Wij staan graag voor je klaar als je deze keuze wilt maken en met vragen loopt of niet weet welke stappen je moet zetten.

Vond je dit een leuke video, geef dan een duimpje en mocht je nog vragen hebben, laat het gerust weten in de comments.