

Vraag/onderwerp 28. homoseksualiteit.

intro

Homoseksualiteit is seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht. Een man die met een man seks heeft, of een vrouw met een vrouw, vertoont dus homoseksueel gedrag. Dit onderwerp wordt vaak besproken in ons land. We zien overal regenboogvlaggen en als we tv kijken is de kans groot dat we een homostel voorbij zien komen. Maar de belangrijke vraag is; wat heeft de Bijbel over homoseksualiteit te zeggen?

seksualiteit

Allereerst is het belangrijk om de Bijbelse basis voor seksualiteit te kennen. In Genesis lezen we dat God de mens schiep en dat het zeer goed was. Hij schiep zowel de man en de vrouw in Zijn evenbeeld om samen te leven en te heersen over de aarde. Hij geeft hen de opdracht om vruchtbaar en talrijk te worden, oftewel om zich voort te planten.

Toen Adam Eva voor het eerst zag beseftte hij dat zij de perfecte partner was. Daarna legt de Bijbel gelijk de basis voor seksualiteit. In Genesis 2:24 staat *“Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.”*¹

Homoseksualiteit

Als wij naar Gods bedoeling kijken voor de seksualiteit van de mensen worden al een paar dingen snel duidelijk. Het is de manier voor man en vrouw om zich te hechten aan elkaar in een huwelijk en het is het middel voor de mens om zich voort te planten.

Uit deze twee punten zien we gelijk dat homoseksualiteit rechtstreeks tegen het plan van God in gaat.

Allereerst is homoseksualiteit niet Gods bedoeling voor de seksualiteit van de mens. Er staat erg duidelijk dat een man zijn ouders verlaat om zich aan zijn vrouw te hechten en niet aan zijn man.

Ten tweede is het iets wat tegen het plan van God werkt. De mens heeft de opdracht gekregen om vruchtbaar en talrijk te zijn. Maar nieuw leven kan alleen voortkomen wanneer een man en vrouw seks met elkaar hebben. Homoseksualiteit gaat rechtstreeks tegen het plan van God in want als iedereen alleen maar homoseksueel gedrag zou vertonen zou de mens uitsterven.

Dit zijn de twee redenen dat de Bijbel hele sterke, duidelijke en zeker geen vage taal gebruikt om homoseksualiteit af te keuren. In Leviticus 18:22 staat er *“U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.”* God neemt dit zo serieus dat in het Oude Testament hiervoor de doodstraf gegeven werd.²

Maar is dit ook zo in het Nieuwe Testament? Is het Oude Testament niet alleen voor de Joden en veel strenger? Niets kan verder van de waarheid zijn.

Allereerst lezen we dat Jezus dezelfde tekst uit Genesis 2 gebruikt om uit te leggen hoe heilig het huwelijk is. Jezus zelf vertelt ons dus dat een man zijn ouders verlaat om zich aan zijn vrouw te hechten.

Als dit nog niet duidelijk genoeg is lezen we in de brieven van Paulus nog meer over dit thema. Hij noemt het onnatuurlijk en vertelt ons ook dat mannen die met mannen slapen het koninkrijk van God niet in zullen gaan.³

¹ Genesis 1:28, Genesis 2:22-24

² Leviticus 20:13

³ Mattheüs 19:4-6, Romeinen 1:26-27, 1 Korinthe 6:10, 1 Timotheüs 1:8-11

Homoseksuele huwelijken

Sommige christenen denken dat de Bijbel het hier alleen heeft over mannen die met verschillende mannen slapen. Zou God een gezond huwelijk tussen twee mannen of vrouwen ook afkeuren? Er staat immers nergens in de Bijbel expliciet dat een homorelatie verkeerd is. Allereerst is dit een tegenstelling omdat een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht ongezonder is. De Bijbel legt erg duidelijk de basis in Genesis voor het huwelijk, en Jezus herhaalt diezelfde tekst wanneer hij over het huwelijk spreekt.

Ten tweede komt een homohuwelijk nergens in de Bijbel voor. Er was nooit reden om een homohuwelijk af te keuren omdat dit vanzelfsprekend was voor de Joden. Een huwelijk was een verbintenis tussen man en vrouw.

Ten derde is het belangrijk om te zien dat de Bijbel de seksuele omgang tussen hetzelfde geslacht onnatuurlijk noemt; Waarom zou iets wat onnatuurlijk is opeens natuurlijk worden door het te herhalen met dezelfde persoon.

Homoseksuele gevoelens

Ontkent de Bijbel dat iemand homoseksuele gevoelens kan hebben? Nee, de Bijbel is juist erg duidelijk dat homoseksueel gedrag, seks tussen hetzelfde geslacht, een zonde is. Iemand kan deze gevoelens hebben maar dat betekent niet dat diegene een excuus heeft tegenover God om naar deze gevoelens te handelen. Ieder mens heeft verlangens die tegen Gods wil ingaan. Sommige mannen hebben het verlangen om met meerdere vrouwen naar bed te gaan, maar het is aan hun of ze naar dat verlangen willen handelen. God roept ons juist op om het tegenovergestelde te doen. Jezus zegt "*Als je mij liefhebt, hou je dan aan mijn geboden.*"⁴ Dit lijkt misschien onmogelijk maar christen zijn betekent dat je letterlijk een nieuw mens wordt. In 2 Korinthe 5:17 staat "*Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.*" Er zijn talloze getuigenissen te vinden van mensen die met deze gevoelens worstelen/worstelden en toch Jezus volgen ipv hun gevoelens.

homoseksuele mensen

Betekent dit dat God meer van heteroseksuelen houdt dan homoseksuelen? Nee, natuurlijk niet! Ten eerste lezen we in Romeinen 3:23 "*Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God*". Ieder mens heeft gezondigd tegen God en is daarom niet in staat om zelf de relatie met God te herstellen. Tegelijkertijd houdt God van ieder mens, Hij nodigt iedereen uit om Hem te leren kennen, ook als je homoseksuele verlangens hebt.⁵

Jezus is niet gestorven voor de mensen die alles op een rijtje hebben en perfect zijn, want dat soort mensen bestaan niet. Hij zei juist "*Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.*" Dus als je homoseksuele verlangens hebt is het belangrijk om te weten dat God bereid is om je als Zijn kind aan te nemen. Ook voor mensen die het praktiseren is Gods liefde en vergeving beschikbaar. Paulus vertelt tegen de Korinthiërs dat mannen die met mannen slapen het koninkrijk van God niet binnenkomen. In het volgende vers staat "Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God." Homoseksuele verlangens of niet; God strekt Zijn Hand naar je uit. De vraag is of jij bereid bent om Hem te volgen ipv zelf te bepalen wat goed is.⁶

⁴ Johannes 14:15, 15:14

⁵ Johannes 3:16, Romeinen 5:8

⁶ Mattheüs 11:28, Johannes 1:12, Markus 8:34-36, Spreuken 3:7

Aantekeningen:

- nog duidelijker uitleggen aspect van kruis op je nemen omdat het wel zwaar is voor mensen met deze gevoelens maar dat moeilijkheden juist horen bij het volgen van Jezus (anderen moeten soms hun familie of leven opgeven).
- :Laatste zin mag iets pastoraler. *God wil dat wij volgens zijn plan leven en heeft ons daarom de Bijbel gegeven om zijn plannen en wil voor ons leven aan ons kenbaar te maken. Misschien ken je iemand of worstel jezelf met verkeerde gevoelens op het gebied van seksualiteit. Door te erkennen dat je niet naar deze gevoelens moet handelen, omdat God dit duidelijk in zijn Woord zegt, geloven wij ook dat jij deze strijd niet alleen hoeft aan te gaan. Jezus belooft ons dan ook geen makkelijk leven zodra we bij Hem horen, maar Hij belooft 1 Korinthe 10:13*
- *Begin breder met seksuele immoraliteit: alle seks buiten het huwelijk van een man en vrouw is zonde, geef specifieke voorbeelden en bij homoseksualiteit zoom je in.*

- *We keuren niet de mens af maar de zonde, kort in 1 zin toelichten dat dit vanuit de cultuur lastig is. Niet onze gevoelens bepalen wat de tekst zegt, de tekst bepaald onze gevoelens.*
- Tolerantie claim is zelfvernietigend.
- *Toevoegen: Romeinen 12: 2 bij het stukje over het strijden tegen seksuele onreine gedachten.*
- *Bij de zin 'Ook voor de mensen die het praktiseren is Gods liefde en vergeving beschikbaar' voeg je die bijbeltekst toe van korinthe: wellicht iets verder uitwerken dat of God gevoelens wegneemt, of je de kracht geeft om deze te weerstaan.*
- *Wat is zonde, Bagtoward maakt deze week een YouTube + TikTok short hierover.*
- *Gods heilige standaard moet terug komen, we willen niet hypocriet.*
- *onderzoeksvraag: Wat zegt de bijbel over homoseksualiteit? titel bij video?*