

# Verschillende Denominaties

Als alle christenen dezelfde Heilige Geest hebben ontvangen, waarom zijn er dan zoveel denominaties - Vraag 33 - Samuël Visser

Christenen geloven dat als ze geloven, ze de Heilige Geest ontvangen. Hij is God Zelf en Christenen geloven dat Hij ons helpt te gedragen zoals Hij dat wilt. We geloven dat de Heilige Geest Christenen samenbrengt zodat we als een grote familie functioneren.

Toch zien we dit niet terug in de Christelijke wereld. Er zijn honderden denominaties en zelfs compleet verschillende stromingen binnen het Christendom. Alleen al in Nederland is de kaart van kerkelijke denominaties ontzettend complex (Figuur 1). Dit voorbeeld bevat slechts de Gereformeerde kerken in Nederland, daarnaast zijn er ook nog evangelische gemeenten, pinkstergemeenten en zo voort. Het mag duidelijk zijn, er is een grote hoeveelheid kerken die het niet allemaal eens zijn met elkaar.

Het simpele antwoord op deze vraag is: mensen. Mensen hebben vaak een idee dat ze het beter weten dan de ander, dat de ander het kwaad zelve is, dat ze zelf alles bij het rechte eind hebben. Toegeven dat we iets niet weten of begrijpen of ons hele leven verkeerd geïnterpreteerd hebben, is ontzettend lastig. We zien onszelf liever als de 'goede kant' die de wereld verteld hoe het wél moet.

Duidelijk, maar zou de Heilige Geest dit menselijke verlangen niet weg moeten halen? Denk even met mij mee. Als Christenen inderdaad door de Heilige Geest één gedachtebeeld ontvingen die we allemaal deelden, wat maakt het die mensen dan? Zijn het dan niet complete robots geworden die blind volgen wat ze opgelegd worden? Voor mensen om vrij te kunnen zijn, moeten we onze eigen keuzes in het leven kunnen maken. De Heilige Geest legt ons daarom geen gedachtepatronen op, maar Hij geeft ons wat we nodig hebben om God te ontdekken en te leren hoe we moeten leven. Veel Christenen merken bijvoorbeeld dat ze de Bijbel beter begrijpen of dat sommige vragen over hoe God werkt ineens een stuk gemakkelijker te beantwoorden zijn. Maar ook in deze voorbeelden blijft de initiator van de gedachte en de poging de Bijbel te begrijpen bij de mens. In andere woorden, je krijgt alleen de kennis waar je om vraagt.

Christenen met de Heilige Geest zijn dus geen robots, maar hebben wel de mogelijkheden om God beter te ontdekken. Christenen blijven echter mensen en zoals we net beschreven hebben mensen de neiging altijd gelijk te willen hebben. Het feit dat er zoveel denominaties zijn is simpelweg een resultaat van het feit dat 31% (Kraaijvanger, 2015) van de wereldbevolking Christen is. Dat zijn een hele hoop verschillend denkende mensen.

Tegelijk is het zo dat veel mensen graag hun eigen interpretatie van de Bijbel lezen. Ze lezen wat ze willen zien, of dat nou strenge religieuze regels zijn of een okay voor een losbandig seksleven. Alle interpretaties zijn te vinden in Christelijke denominaties. Mensen houden er niet van als ze gezegd worden wat ze moeten doen en helaas geldt dat ook voor Christenen. Een houding als deze maakt het Christendom kapot, wat is een Christen eigenlijk als iedereen er anders over denkt? We verliezen als Christenen een duidelijke identiteit door steeds weer onze eigen verlangens voorrang te geven. De oplossing hiervoor is simpel, Christenen moeten altijd de Bijbel als bron gebruiken voor hun geloof. Wijk je hiervan af, dan kunnen we je geen 'Christen' noemen. Een goede samenvatting van wat Christenen geloven wordt gegeven in de Apostolische Geloofsbelijdenis ([belijdenis](#)). De Bijbel zelf verteld Christenen elkaar te toetsen aan hun vruchten ([Mat 7:15 – 20](#)). Gaat een persoon die zich Christen noemt dus

consistent en bewust tegen de Bijbel in met zijn moraal in het werk dat hij doet of het losbandige leven dat hij leidt dan kunnen we hem volgens deze Bijbeltekst geen Christen noemen. Meningsverschillen kunnen bestaan binnen het Christendom, zo lang alle posities een duidelijk Bijbelse basis hebben.

Er is ook een andere kant aan dit verhaal. Zo lang Christenen zich aan de Bijbel houden, maakt diversiteit aan gedachtegoed een groep juist sterk. Mensen zijn nu eenmaal verschillend en dat maakt ons juist zo mooi. Sommige mensen houden van zwaar intellectuele preken, andere mensen houden meer van praktische tips. Sommige mensen houden van heftige muziek en anderen horen liever alleen een orgel. Sommige mensen houden veel van herhaling en willen het liefst dat iedere dienst hetzelfde is, andere mensen willen een dynamische omgeving die ze steeds weer iets nieuws geeft om over na te denken. Grote verschillen zullen er altijd zijn en dat is helemaal geen probleem. Het geeft ons allemaal een plek waar we ons uniek thuis voelen.

Juist nu het Christendom in Nederland kleiner wordt, blijkt onderzoek van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau (de Hart & van Houwelingen, 2018) dat jongere gelovigen steeds meer traditionele opvattingen aanhouden. Over de reden hiervoor wordt hevig gespeculeerd in de media (Kleinjan, 2014), het lijkt erop dat meer liberale gelovigen simpelweg na verloop van tijd hun geloof compleet verliezen. Hierdoor is een beweging onder jongeren ontstaan die anders kijkt naar onze verschillen. Aangezien Christelijke jongeren zich vaker op de Bijbel baseren, wordt de acceptatie van andere denominaties steeds groter (Schipper, 2012). Deze trend lijkt een positieve lijn in te zetten voor de toekomst van denominaties. Zo lang Christenen elkaar niet in de pan slaan voor een andere manier van hun geloof beleven en zo lang we allemaal dezelfde bron gebruiken en deze eerlijk lezen, staan we samen sterk. Christenen hebben allemaal dezelfde Heilige Geest ontvangen en zijn daarom familie van elkaar. Familie hoeft het niet altijd eens te zijn over alles, maar het is wel belangrijk dat ze elkaar met respect behandelen.

# Documenten

## Nederlandse Denominaties



## Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;

die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in den Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;

wederopstanding des vleses;

en een eeuwig leven.

Amen

## Mattheus 7:15-20

HSV

Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.

## Bibliografie

Schipper, J. (2012, december 04). *Jonge christenen vinden kerkverschillen minder problematisch*.

Opgehaald van CIP:

<https://cip.nl/32505-jonge-christenen- vinden-kerkverschillen-minder-problematisch>

Kleinjan, G.-J. (2014, april 28). *Bijna helft jonge christenen is 'neofundamentalist'*. Opgehaald van Trouw:

<https://www.trouw.nl/nieuws/bijna-helft-jonge-christenen-is-neofundamentalist~b41ee0f5/>

Kraaijvanger, C. (2015, april 07). *De wereld wordt steeds religieuzer*. Opgehaald van Scientias:

<https://www.scientias.nl/de-wereld-wordt- steeds-religieuzer/>

de Hart, J., & van Houwelingen, P. (2018). *Christenen in Nederland*. Sociaal en Cultureel Planbureau.