

## 9. Staat God kwaad toe?

Zoals in episode 3 besproken, is er aardig wat ellende op deze aarde. Die ellende zie je overal: oorlogen, armoede, verslavingen, eenzaamheid etc. . De mens heeft de keuze om goed of slecht te doen, wat we vrije wil noemen. God is de schepper van de hemel en aarde en kan altijd ingrijpen, maar het is aan Hem wanneer en op welke manier Hij dat doet. Het kwaad in deze wereld is een gevolg van de mens die niet verantwoordelijk om kan gaan met zijn keuzemogelijkheden. Wij mensen denken het vaak beter te weten en vinden het ook moeilijk om de consequenties te aanvaarden van onze vrije keuzes.

Als voorbeeld, iemand heeft geld nodig maar wilt niet werken en besluit zijn geld op een oneerlijke manier te verdienen. Hij berooft iemand en vermoord het slachtoffer. Uiteindelijk wordt deze persoon opgepakt en krijgt hij levenslang. Deze gevangenisstraf is een consequentie van zijn daden. Deze man heeft vrije wil en is in staat om te kiezen om te werken voor zijn geld, te lenen of wat dan ook, maar hij koos een andere weg, die vrijheid heeft hij niet op de juiste manier gebruikt. Uiteindelijk zal hij hoe dan ook de consequenties moeten aanvaarden van deze keuze, zo werk het leven. Tuurlijk kan God ingrijpen en ervoor zorgen dat deze persoon geen gewelddadige overval pleegt, maar God geeft hem de vrijheid om zelf een keuze te maken.

Denk eens voor jezelf na: Als God ons zou programmeren om alleen goed te kunnen doen en van Hem te houden, zijn we net robots. Zou je het dan echt liefde kunnen noemen als we niet de keuze hebben om van God te houden en naar zijn wil te willen leven? Wij mensen hebben een geweten en vrije wil gekregen. We kunnen doen wat we willen. We bouwen vliegtuigen en 3D printers maar we voeren ook geslachtveranderingen uit en gebruiken paddo's om te kunnen hallucineren; we gebruiken onze vrije wil op een opmerkelijke manier.

Maar zelfs in deze vrije wil kan God bewegen. Paulus bijvoorbeeld, jaagde op de allereerste christenen. Dit liet God toe, maar uiteindelijk heeft hij deze zelfde Paulus gebruikt om een krachtige getuigenis van bekering te verkondigen, en zelfs andere christenen te onderwijzen en te bemoedigen. Of neem het verhaal van Jozef. Hij werd verkocht door zijn eigen broers aan Ismaëlieten en vervolgens naar Egypte gebracht. Hier werd hij een slaaf en zelfs onterecht beschuldigd en in de gevangenis gezet. Maar deze rotte situatie bood hem de mogelijkheid om uiteindelijk onderkoning te worden van Egypte en zijn eigen volk te helpen. Uiteindelijk gebruikt God in deze situatie de boze wil van de mensen om de redding van zijn volk te realiseren.

Met al de vrijheid die de mensen krijgen is er dus de keuzemogelijkheid om te kiezen voor God te leven en deel te willen maken van Zijn familie. Dat zegt iets over hoe belangrijk God het vindt, dat wij vrijwillig voor Hem kiezen. We zijn geen slaven die gedwongen worden om onze schepper te erkennen, we zijn geschapen door God en mogen zelf kiezen of we met Hem willen leven. Het is goed om jezelf af te vragen waarom er kwaad is in de wereld en hoe God hier naar kijkt en mee omgaat, maar het is nog beter om je af te vragen waarom je je dat afvraagt. Blijkbaar heb je dus een geweten en weet je dat er goed en kwaad is. Misschien kan je je dan beter afvragen waarom jij niet altijd goed handelt en hoe jij een bijdrage levert aan het kwaad op de wereld. Een andere vraag die je jezelf kan stellen na al deze inzichten is wat jij zou willen dat God zou doen.

We hebben dus de keuze om goed of slecht te doen, en als je kijkt naar deze wereld kiezen we er vaak voor om slecht te doen. Samengevat: Staat God kwaad toe: Ja, God is altijd in controle over alles, ook over het kwaad. Hij heeft ons vrije wil gegeven en kan zelfs onze verkeerde keuzes die tot

kwaad leiden ten goede gebruiken. God wilt geen gedwongen liefde wil, daarom geeft Hij ons de keuze om voor Hem te kiezen of voor het kwaad.