

Bagtoward- Was Jezus een watje?

Nee Jezus zelf was niet een watje, verre van zelfs. Hij zegt wel dat als je op je rechterwang geslagen word dat je ook je ander wang moet toekeren (Mattheüs 5:39). Met deze tekst bedoelt Jezus niet dat je als een watje moet zeggen sla mij maar tegen anderen, maar dat je niet moet vechten vanwege wraak of woede. Jezus ging toch niet zijn wang laten zien aan anderen als een watje? Veel anders zelfs, hij zei wat moest gezegd worden, hij sprak de waarheid en deed wat God zou doen, ookal zou dit beledigend zijn voor sommigen, Jezus was een man die mensen zag en ze noemde wie ze waren omdat hij door ze heen keek.

Een tekst zoals mattheüs 23:33 waarin hij zegt: "slangen, adderengebroid, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?" laat duidelijk zien dat hij niet een watje is, hij zegt hun letterlijk dat ze naar de hel gaan als ze zo doorgaan en dat ze slangen zijn. Zou een watje dit doen?

In Johannes 2:13-16 waren mensen in de tempel van God runderen, schapen en duiven aan het verkopen, er waren geld wisselaars, je zou zeggen dat het op een rovershol leek! En wat deed Jezus? Hij zei in ieder geval niet sla mijn wang maar. Het tegenovergestelde, hij maakt een gesel met touwen en dreef de dieren uit de tempel. Hij zei tegen iedereen: "Neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis van Mijn Vader een koophandel." Is dit wat een watje zou zeggen? Verre van.

Jezus zegt in Mattheüs 5:21-30 dat elke kleine fout je in hel kan brengen! Dit is zo hard! Maar waar, Jezus zegt wat moet gezegd worden en spreekt de waarheid, wat ik eerder al zei: hij zag mensen en noemde hun hoe ze waren en beoordeelde hun op wat ze deden, hij was verre van een watje.

Maar was Jezus dan agressief?

Allereerst wil ik jullie uitleggen wat er word bedoelt met een agressief persoon en wat ermee bedoelt wordt: een agressief persoon betekent dus dat je vanuit je emoties de controle verliest en geneigd bent om een ander pijn te doen vanuit je emoties.

Nee, Jezus was niet agressief. Als je die verhalen hiervoor leest dan zou je misschien denken dat hij dat wel is. Maar alles wat Jezus zegt is met een reden. Als je kijkt naar het volledige verhaal dan zie je dat Jezus dit allemaal zegt of om de mensen te redden van hel, of omdat ze God belachelijk maken. Deze dingen zijn allebei dingen die niet kunnen!

Jezus reageert op hoe anderen zijn en laat dat duidelijk zien

1. Allereerst waren de farizeeërs hypocrieten en deden alles mooi van de buitenkant maar Jezus zag hoe het was in hun binnenkant. Hij wist dat ze van binnen zondaars waren, ze deden allemaal dingen die God niet goed vond maar voor de mensen zagen ze er als goede mensen uit aan de buitenkant. Ze waren dus zoals Jezus zei: Slangen! Maakt dat hem agressief? Nee, hij spreekt alleen de waarheid over hun daden.
2. Als je kijkt naar wat er in de tempel gebeurde zou je denken dat Jezus overdreef, maar hij werd zo erg geraakt omdat de tempel van God gemaakt is voor God niet voor de mensen hun geld. Dit is iets super serieus en hierdoor werd Jezus geraakt. Hij maakte een gesel van touwen en jaagde ze weg. Dit betekent niet dat hij ze sloeg, hij jaagde de dieren ermee weg en tegen de mensen zei hij dat ze weg moesten. God zijn tempel is geen koophandel! Dus Jezus stuurde de mensen weg zoals het hoort.
3. Wat Jezus tegen de mensen over de hel was niet agressief, hij houdt juist van de mensen anders zou hij het hun nooit zeggen. Hij wilde hun leren dat elke kleine fout je tot de dood

kan brengen. Dit is niet agressief maar dit is een redding! Als je naar de dokter gaat en de dokter tegen je zegt dat je maar 3 maanden te leven hebt, is dat dan agressief is van de dokter? Nee hij spreekt slechts de waarheid.

Jezus is geen watje en ook niet agressief, hij is een rechtvaardig persoon die van ons houdt en het beste weet voor ons, hij twijfelde niet om de waarheid te vertellen hoe hard het ook aankomt, alles wat hij zei en deed was voor ons bestwil, zodat wij gered kunnen worden en met de almachtige vader kunnen leven in eeuwigheid! Amen!