

Jezus gekomen met het Zwaard

Mert - Ik ben gekomen met het zwaard; Jezus tussen acties en reacties. Heeft Jezus ons om moord gevraagd?

Hoewel de geboorte van Jezus werd aangekondigd met 'vrede op aarde', sprak Hij de woorden: "Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard" (Mattheüs 10:34). Vele passages uit de Bijbel en christenen zelf claimen dat Jezus vrede brengt, maar het zwaard?¹ Betekent dit dat Jezus eigenlijk is gekomen om een leger met jihadisten te verzamelen? Of is Jezus verantwoordelijk voor de kruistochten? Nee, en we zullen duidelijk maken waarom.

Betekenis van het zwaard

Net zoals vele andere uitspraken van Jezus klinkt dit erg extreem en moeten we ons afvragen wat Hij hiermee bedoelt. Neem nou: indien je oog je laat zondigen, trek je oog uit. Of hak je hand eraf als die je verleid tot zonde. Als we deze tekst met Jezus leven vergelijken kan het verwarrend klinken. Hij gebruikte geen geweld om zijn boodschap te verspreiden. Wanneer Hij preekte liet Hij het aan de mensen over of ze Zijn boodschap aannamen of niet. Toen Hij Zijn discipelen eropuit zond zei Hij dan ook *"En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten."*² Het kan dus niet dat toen Jezus over het zwaard sprak dat Hij het over een letterlijk zwaard had. De Bijbel noemt Gods Woord namelijk op meerdere plekken een zwaard.³ We lezen bijvoorbeeld in Openbaringen (1:16) wanneer Jezus verschijnt *"En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt"*. Jezus Zijn woorden zijn dus het zwaard waarmee hij naar deze aarde is gekomen

Wat betekent dit vers?

Waarom zegt Jezus dan dat Hij met het zwaard gekomen is? Als we het vers erna lezen wordt het al snel duidelijk. Er staat *"Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn."* Jezus is niet gekomen om een fysieke oorlog te beginnen, maar Hij wist wel dat er door hem verdeeldheid zou ontstaan in de wereld. Verdeeldheid tussen de mensen die Hem volgen en de mensen die Hem haten. Denk bijvoorbeeld aan de christenen in het Romeinse rijk, die niet meededen met de afgoderij van het volk en daarom gehaat en vervolgd werden. Of de mensen die

¹ Jesaja 9:5, Lukas 2:10-16, Efeze 2:17

² Mattheüs 10:14

³ Jesaja 49:2 (profetie over Jezus), Hebreeën 4:12, Efeziërs 6:17, Openbaring 1:16, 2:16

vanuit de islam tot het christendom bekeren en daarom door hun families worden verstoten (of gedood).⁴ Hoewel Jezus vrede verkondigde wist hij dat in een wereld zo slecht als deze het volgen van Hem juist voor verdeeldheid zou zorgen.

De Joden dachten immers dat als de Messias komen zal, Hij op aarde regeren zal, en als gevolg hun vrede zou geven en zou verlossen van de Romeinse overheersing, maar dat is niet waar Jezus voor kwam. Sterker nog, Jezus sprak in een ander gelijkenis dat Hij de bokken en de schapen van elkaar scheiden zal. De bokken omdat zij niet luisterden en koppig zijn, en de schapen, omdat de schapen de stem van hun Herder kennen.

Als slot sprak Jezus ook in een ander gelijkenis over de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. Zonder te veel in detail te gaan op elk gelijkenis, zien we dat deze gelijkenissen allemaal wijzen tot de uitspraak over het Zwaard, dus dat zwaard is eigenlijk een scherpe scheiding over Jezus Zijn volgers en die Jezus niet volgen.

Conclusie

Is Jezus met het zwaard hier op aarde gekomen om een ideologie van geweld te stimuleren, volstrekt niet. Jezus is gekomen om de wereld weer op orde te brengen door ons de optie te geven op dat wij samen met Jezus in strijd trekken om onze "IK" achter te laten en een kind van God te worden.

⁴ Doodstraf islam verlaten; Sahih al-Bukhari 6878, Sahih al-Bukhari 6922
Vervolging Romeinen; Tacitus: *The Annals, Book 15 Chapter 44*