

Bagtowan- Wat heeft de Bijbel te zeggen over slavernij?

Allereerst wil ik jullie zeggen dat wat er bedoeld wordt met slavernij in de bijbel een hele andere soort slavernij is dan dat wij kennen in deze tijd, we lezen iets te veel in de context van deze tijd en daarom denken we bij slavernij gelijk aan organisaties zoals de VOC, de WIC enzovoort. Staat er iets over dit soort slavernij in de Bijbel? Ja, het gaat twee keer over de slavernij waar wij aan denken, en daarmee bedoel ik dat er mensen ontvoert worden om hun eigendom te worden, of verkocht worden, dit is gebeurd in de tijden waar wij aan denken bij slavernij, de tijd van dat een groot gedeelte van de zwarte bevolking slaven waren van de Arabische en later ook westerse bevolking. Slavernij zoals wij deze vandaag ook nog kennen in Arabische landen zoals Kuwait of onder het regime van IS. En slavernij in de vorm van mensenhandel in vele landen.

Dit zijn twee verzen in de bijbel die over deze soort slavernij gaan:

- *Exodus 21:16: wie een mens ontvoert, of hij hem verkocht heeft, of dat hij hem nog in zijn bezit heeft, moet zeker gedood worden.*

Dit is vrij duidelijk, er staat dat wanneer je een mens neemt en zegt; je bent van mij omdat ik machtiger dan jij ben, mijn etniciteit hoger is, je bent minder intelligent etc. Je bent nu mijn eigendom dus ik stuur je op een slavenschip om je te verkopen aan de andere kant van de oceaan. In deze tekst staat dat dit slecht is en dat diegene moet sterven.

- *Timotheüs 1:8-11: Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wet nuttig gebruikt, en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor **mensenhandelaren**, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is.*

Hier staan vele soorten mensen die doen wat niet goed is, mensen tegen of over wie gezegd worden dat wat zij doen tegen God in gaat! En welke zit hier ook tussen? MENSENHANDELAREN.

Dus de bijbel heeft het inderdaad over dit soort slavernij, en is er duidelijk tegen!

Maar waarom zijn er dan verzen in de bijbel die laten zien dat slavernij normaal is?

Naast deze twee verzen gaat het ook vaker over slavernij in de bijbel maar het gaat dan over andere slavernij, allereerst is het Hebreeuwse woord wat in de bijbel vaak wordt verteld als slaaf het woord: Ebed of eved, maar Nederlandse woord wat meer overeenkomt met dit woord is niet slaaf maar dienaar. Daarnaast wordt slavernij onder de Joden in het oude testament vaak genoemd wanneer individuen zichzelf hebben verkocht in dienstbaarheid om hun schulden af te betalen. Deze zogenaamde "slavernij" was dus vrijwillig. Niet alleen dit maar in exodus 21 vers 2 staat dat wanneer er een Hebreeuwse slaaf werd gekocht dat hij zou dienen voor 6 jaar en in het zevende jaar vrij uit zou gaan voor niks. En niet alleen dat maar als de slaaf vrij is dan wordt er zelfs geboden dat de meester hem overvloedig moet geven van zijn kleinvee, en het andere waarmee de HEERE God hem gezegend heeft (deuteronomium 15:4). In leviticus staat ook dat de meester niet met harde hand over zijn slaaf mag heersen. Dus de slavernij waar de bijbel het over heeft is een stuk anders dan wat de mensenhandelaren deden honderden jaren geleden.

Wat heeft het nieuwe testament hierover te zeggen?

In het boek Filemon heeft de Apostel Paulus het over een slaaf van Filemon, hier wordt niet gezegd dat hij ertegen is of in die richting, betekent dit dat Paulus slavernij goed vindt? Deze vraag is het weer belangrijk om de verzen en de context goed te lezen want dit staat in diezelfde tekst:

- *Filemon 1:15&16: Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben, niet meer als slaaf maar meer dan een slaaf, namelijk*

een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de heere.

In deze tekst zegt Paulus dit tegen Filemon over een slaaf, hier zie je duidelijk dat er een relatie is tussen de slaaf en Filemon! Dat is zoveel anders dan hoe wij slavernij kennen waar geen klein beetje relatie tussen zit, die slaaf wordt een broeder genoemd.

Bevrijd van de slavernij

Tot slot wil ik hierbij nog vertellen dat God al in het oude testament een bevolking heeft uitgekozen dat zelf in de slavernij zat, de Israëlieten. Hij koos ervoor om deze bevolking te bevrijden van de heftige slavernij van de Egyptenaren. Dit was omdat het volk zijn gekozen volk was, maar daarbuiten strafte hij de Egyptenaren ook. Want de slavernij die ze deden was ongerechtigheid! God is een rechtvaardige God en is altijd tegen onrecht. De slavernij die honderden jaren geleden gaande was, was ongerechtigheid. Tuurlijk zou God het daar niet mee eens zijn, het zijn ook de Christenen die het uiteindelijk gestopt hebben.

Conclusie

Dus wat zegt de bijbel over slavernij en wat voor slavernij?

De slaven van de bijbel kunnen ook dienaren genoemd worden en hebben vrijwillig gekozen om slaven te zijn en kunnen na een aantal jaren vrij worden, dit is anders dan hoe wij slavernij kennen want dat was onvrijwillig en gaat tegen de wil van God in. God is rechtvaardig en geeft nooit toe aan onrecht.