

Jezus de Zoon van God

Introductie

Jezus is volgens Christenen de Zoon van God. Maar hoe kan dat als hij ook God Zelf is? En wat houdt het dan in dat Jezus aan de rechterhand van God zit terwijl hij God zelf is? Het klinkt allemaal heel onlogisch en het doet veel mensen twifelen aan de hele theorie. Is Jezus überhaupt wel een God, Hij was toch mens? Hoe kan een perfecte God nou functioneren als een inherent imperfect mens?

Wat betekent het dat Jezus de Zoon van God is?

-Wat het niet is

Jezus is de Zoon van God. Het is belangrijk om eerst vast te stellen wat dit niet betekent.

1. Het betekent niet dat God seksuele gemeenschap met Maria heeft gehad en dat Jezus daaruit is voortgekomen. Christenen geloven niet in een Drie eenheid van God Maria en Jezus.
2. Het betekent ook niet dat God een Zoon heeft gemaakt voor Zichzelf.

Dit is niet wat de Bijbel leert en de kerk heeft dat ook altijd bevestigd.

In de Bijbel wordt de term Zoon van God niet alleen voor Jezus gebruikt. Adam, de eerste mens wordt zoon van God genoemd, gelovigen worden kinderen van God genoemd en in het Oude Testament noemt God Israël Zijn kind¹.

Maar in het Nieuwe Testament wordt Jezus de enige, unieke (Eniggeboren)² Zoon van God genoemd³. Wat maakt Hem dan zo verschillend dan Gods andere zonen?

Dat Jezus de Zoon van God is heeft meerdere betekenissen.

1. God is een Drie-eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest. Jezus is de Zoon. Hij is sinds eeuwigheid al de Zoon van God de Vader. God de Vader heeft altijd al, ook voor de schepping, van Jezus gehouden omdat Jezus altijd al Zijn Zoon is geweest⁴.
2. Het betekent ook dat Jezus door Zichzelf de Zoon van God te noemen, duidelijk wilt maken dat Hij aan God gelijk is. We lezen in Johannes 5:18 *“Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was, en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte”*. Het is belangrijk om uitspraken te plaatsen in hun historische context om te begrijpen wat iemand duidelijk wilt maken. Blijkbaar maakte Jezus zichzelf aan God gelijk door God Zijn Vader te noemen.
3. Verder houdt het in dat Jezus de meest volledige openbaring van God is. Of om in het de woorden van Jezus zelf te zeggen “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien⁵.” Wij als mensen kunnen God niet zien want Hij is geest⁶. Veel mensen gebruiken dat ook als excuus om niet in God te geloven, want wie heeft ooit God

¹ Lukas 3:38, Johannes 1:12, Exodus 4:22

² In het grieks ‘*monogenes*’, sommige vertalen dit als Enige/Unieke en anderen als Eniggeboren. Het betekent in ieder geval dat er geen als Hem is.

³ Johannes 1:18, Johannes 3:16, 1 Johannes 4:9

⁴ Johannes 17:24-26, Mattheüs 3:17,

⁵ Johannes 14:9

⁶ Johannes 4:24, Johannes 1:18

gezien? Maar dit argument werkt niet. We lezen in Johannes 1 namelijk dat God zelf een lichaam heeft aangenomen en naar deze aarde is gekomen. Dit gaat over Jezus Christus.⁷ Hij is God in een mensenlichaam. Daarom wordt Jezus in Kolossenzen 1:15 ook wel het Beeld van de Onzichtbare God genoemd.

4. Wanneer Jezus de Enige Zoon van God de Vader is heeft dat nog een betekenis. Alles wat van de Vader is, behoort Hem toe. Volgens de joodse wet erfde een zoon zijn vaders bezittingen⁸. Als een vader maar één zoon had betekende dat dus dat de zoon al de bezittingen van de vader erfde. Daarom zegt Jezus ook in Johannes 16:15 *“Alles wat de Vader heeft, is het Mijne.”*
5. Van een zoon wordt verwacht dat hij gehoorzaam is aan zijn vader, zeker in Israël in de 1e eeuw⁹. Wanneer Jezus zichzelf dus de Zoon van God noemt zegt Hij dus ook dat Hij gehoorzaam is aan de wil van de Vader. Hij doet niets uit eigen initiatief, Hij wilt in alles wat Hij doet Zijn Vader gehoorzaam zijn en dat is Hij ook. Jezus zelf zei *“Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft¹⁰”*.

Conclusie

Jezus is de Zoon van God. Dit houdt niet in dat God een Zoon voor zichzelf heeft gemaakt.. De titel Zoon van God betrekking heeft op de relatie tussen Jezus en God de Vader. Als we het in de juiste context plaatsen zien we dat deze titel de goddelijkheid van Jezus juist bevestigt.

⁷ Johannes 1:1,14

⁸ Numeri 27:8-11

⁹ Exodus 20:12, Spreuken 15:20

¹⁰ Johannes 5:30