

3. Waarom moest Jezus sterven? (waarom is hij de enige weg)

Wat een zonde, dit is een bekend gezegde in de Nederlandse taal. We gebruiken deze uitspraak wanneer iets vervelends gebeurt, wanneer iets zijn volle potentie niet bereikt. Ik kan bijvoorbeeld erg goed zijn in wiskunde, maar omdat ik nooit mijn huiswerk maak en liever uitslaap dan naar de les te komen, presteer ik niet goed en mis ik mijn doel en behaal ik niet mijn volle potentie. En de gevolgen van niet goed presteren op school kunnen weer tot andere lastigere situaties leiden.

Zo is het momenteel ook in onze samenleving. We hebben door verkeerde keuzes en immorele acties de meest ellendige situaties op deze wereld. Die ellende zie je overal: oorlogen, armoede, verslavingen, eenzaamheid, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. En de oorzaak van deze problemen zijn vaak weer te herleiden naar de menselijke natuur. Deze samenleving en de mens hebben een survival of the fittest mentaliteit. Hoe kan IK dit bereiken, hoe kan IK gelukkig worden, hoe kan IK van mijn problemen afkomen.

Maar God heeft een hele andere mentaliteit; hij heeft ons geschapen in zijn evenbeeld, wat betekent dat wij gemaakt waren om zijn karakter te weerspiegelen. God heeft ons bijvoorbeeld een geweten gegeven, wat ons al differentieert van dieren. Wij als mensen kiezen er alsnog voor om toch voor onszelf te leven en tegen het doel van God te werken. In plaats van de God die ons leven geeft en het beste met ons voor heeft, gaan we tegen Hem in. En in plaats van onze naasten lief te hebben als onszelf, zetten we onszelf op de 1^e plek en kijken we daarna of er nog plek is voor iemand die je mag of een klik mee hebt. Hoe meer geboden en leefregels God geeft, hoe meer wij er tegenin gaan. Adam en Eva kregen 1 verbod, en deze overschreden ze al.

We hebben het doel van God dus gemist, wat een zonde. Door een heilige God ongehoorzaam te zijn, is er een afstand ontstaan tussen God en ons. Wij zijn zover afgedwaald van de standaard van God, dat we niet meer in zijn nabijheid kunnen leven. Er is een verzoening nodig tussen de mens en God, want hebben zijn wet overtreden. Deze overtredingen leiden niet alleen ellende op aarde, maar ook tot een straf die betaald moet worden. Uiteindelijk zondigen we tegen God, dus alleen God kan ons vergeven. God is liefdevol maar ook rechtvaardig; Hij zal onze zondes bestraffen. Net als een rechter in Nederland die iemand straft die de Nederlandse wet heeft overtreden, zal God ook ons mensen straffen voor de overtredingen die wij hebben gemaakt.

In de bijbel staat de loon van onze overtredingen 'ook wel zonden genoemd', de dood is. Zo serieus neemt God de overtredingen van ons. God kan uiteindelijk alleen voor de verzoening zorgen tussen Hem en ons mensen. Doordat Jezus Christus, God zelf, als mens naar deze aarde kwam en nooit heeft gezondigd, gestorven is namens ons, betaalt hij onze boete met zijn eigen leven. Hierdoor is onze openstaande boete (omdat iedereen heeft gezondigd □ zie **Romeinen 3:23**) betaald en kunnen wij alsnog in de nabijheid van God leven. God is rechtvaardig en zal de zonden bestraffen, en dat heeft hij ook gedaan door de straf zelf op zich te nemen.

We zondigen tegen God, dus alleen hij kan het vergeven. Doordat de boete betaald is, is er weer verzoening mogelijk tussen de mens en God. Als je denkt de hemel binnen te komen gebaseerd op wat jij allemaal hebt gedaan, dan is de hemel niet meer perfect, want jij bent dat ook niet.