

46. Islam en Christendom, is het dezelfde God?

Korte antwoord: Nee. Lange antwoord: nee, nein, no, non, Hayir, Nej, Nei, Maya, Laa

Er is een waslijst aan verschillen tussen de God van het Christendom en de God van de Islam, in deze video bespreken we er X.

Het is niet één specifieke groep mensen die zich afvraagt, of in sommige gevallen zelfs claimt, dat Christenen en Moslims dezelfde god dienen.

Vanuit Islamitisch perspectief:

De Koran verwijst veelvuldig naar personen in de bijbel: Mozes (Moesa) en Jezus (Issa) komen meerdere malen terug. Niet alleen de namen, maar ook bijbelverhalen zoals de zondvloed en een paradijselijk begin met Adam en Eva kan je aangepast terugvinden in de Koran. De Islam ontleent een groot deel van haar schriftelijke autoriteit aan de bijbel, zo staat er in Koran 2de hoofdstuk, 91 vers/ayah dat de Christenen en de Joden de boeken moeten volgen die zij hebben gekregen, De Torah en de Evangeliën. Moslims moeten vanwege de vele verwijzingen naar de bijbel, de bijbel wél als autoritaire bron benoemen. **In de praktijk hoor ik in ieder geval vaak van Moslims dat zij geloven dat delen van de bijbel corrupt zijn geraakt, dit is een interessant gegeven als je bedenkt dat zij hiermee aangeven dat Allah blijkbaar het toelaat dat Zijn heilige schrift corrupteerbaar is, aangezien Moslims de Torat, Injil en Zaboer (Torah, Evangeliën, Psalmen) ook als schriftelijke openbaring van Allah beschouwen.**

Vanuit Christelijk perspectief

Onwetendheid over de eigen Christelijke theologie en de Islamitische theologie maakt dat iemand de vraag aan het begin van de video stelt. Zonder voldoende kennis kunnen de twee 'goden' op de oppervlakte op elkaar lijken, daarom is het juist goed onder het oppervlakte te duiken.

1. De naam

JHWH

¹Allereerst bekijken we de oorsprong van de naam van de Christelijke God. De naam die God zelf heeft genoemd om aan herinnerd te worden in de Bijbel, is JHWH. De Engelse taal heeft geen exacte vertaling van het woord "Jahweh", dus in ons Oude Testament zien we het geschreven als "HEER" in hoofdletters.

In de Joodse traditie is "Jahweh" een te heilige naam om hardop uit te spreken. Na verloop van tijd begonnen Joden te vervangen door "Adonai" of "Mijn Heer", vooral wanneer ze spraken. Een andere veel voorkomende vervanging is de naam "Elohim", wat simpelweg "God" betekent. Wat interessant is, is dat deze twee vervangende namen beide ook voor andere dingen worden gebruikt, niet alleen voor God, terwijl Jahweh exclusief is gereserveerd als een naam voor God.

We zien in Exodus 3:14 dat God "IK BEN" en "Jahweh" door elkaar gebruikt, wat ons verteld dat "Ik ben die ik ben" een manier is om de naam "Jahweh" te vertalen.

¹ <https://www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/why-it-matters-that-god-is-yahweh.html>

Allah

²De volledig Arabisch schrift bestond nog niet in de tijd van de profeet Mohammed. Het is dan ook niet mogelijk dat het arabische woord 'allah' werd gebruikt door pre-islamitische Arabieren om hun godheid bij naam te noemen. ³Er zijn verschillende opvattingen die taalkundigen hebben.

⁴Allah komt waarschijnlijk van de Aramese samengestelde term "al-ilah", wat "de god" betekent. Het is een verzamelnaam voor de hoogste god van het volk, en in Arabië was het eeuwenlang in gebruik voordat Mohammed op het toneel verscheen. Blijkbaar was het een van de 360 goden die werden aanbeden in de ka'aba in Mekka, en was het de oppergod van de Qoerajsj-stam, waartoe de stam Mohammed behoorde. In de pre-islamitische tijd had Allah drie dochters, Al-At, Al-Uzza en Al-Manat. In Mohammeds campagne tegen polytheïsme koos hij Allah als de enige ware God en verwierp hij het idee dat Allah dochters of zonen zou kunnen hebben.

Maar waarom noemen Arabische Christenen hun God dan alsnog 'Allah'?

Betekent dit niet dat Allah en Yahweh naar dezelfde God verwijzen? Als de Arabische christenen in hun vertaling van de Bijbel naar "Allah" verwijzen, geloven ze eigenlijk dat "Allah" de Vader van Jezus is en geloven ze dat "Allah" drie-enig is. Daarom kan de Allah van de Arabische christenen niet dezelfde Allah van de moslims zijn! ⁵Deze verwarring wordt opgehelderd als we bedenken dat woorden zowel een denotatieve als een connotatieve betekenis hebben. De aanduiding verwijst naar een woordenboek definitie, dus het zou correct zijn om te zeggen dat Jahweh en Allah beide verwijzen naar het concept van God, vooral voor hun respectievelijke taalgroepen. De connotatie wordt echter bepaald door wat iemand denkt over het voorwerp van dat woord.

Even een ander voorbeeld om het duidelijk te maken:

In het dorp Noordeloos wonen 50 mensen met de naam Jan. Denotatief zijn alle 50 mensen Jan, connotatief zijn het 50 verschillende mensen, met verschillende morele standaarden, leeftijden, karakters enz.

Als ik zeg dat ik Jan uit Noordeloos ken, dan heb ik het over mijn oom Jan, dat is mijn connotatieve betekenis die ik geef aan het woord. De denotatieve betekenis van het woord Jan is dat het een naam is die mensen aan elkaar geven, welke afstamt van het Hebreeuwse woord 'Johannes' wat 'de door God begenadigde' betekent.

2

https://www.academia.edu/18017789/THE_WORD_ALLAH_AND_ITS_USAGE_AN_ANALYSIS_INTO_THE_HISTORY_OF_THE_ARABIC_LANGUAGE

³ <https://www.vraagislam.nl/is-de-naam-allah-arabisch/>

⁴ <https://www.ciu.edu/content/allah-islam-same-yahweh-christianity>

⁵ <https://www.ciu.edu/content/allah-islam-same-yahweh-christianity>

2. De Drie-eenheid

Christenen geloven dat de God van de Bijbel, één in wezen is, en drie in persoon:

De Vader, De Zoon en de Heilige Geest. Dit wordt de drie-eenheid genoemd. Tevens geloven Christenen dat de ⁶Zoon van God zichzelf heeft geopenbaard aan de mensen door naar de aarde te komen als Jezus.

Dit wordt resoluut afgewezen door iedereen die zichzelf als Moslim beschouwd. Als moslims horen dat iemand Jezus de Zoon van God noemt, is in feite de grootste van alle zonden in de islam en dit staat bekend als 'shirk'. In Q 5:72 staat dan ook dat mensen die in Jezus geloven als Messias, als redder, naar de hel zullen gaan. De samenstelling van de God van de bijbel, van JHWH, is dus van een totaal andere samenstelling dan de god van de Islam.

3. Rotsvaste redding vs 'you never know'

⁷JHWH wordt vaak beschreven als een liefhebbende ⁸God die geïnteresseerd is in onze persoonlijke worstelingen. De God van de Bijbel, JHWH, verzekert elk mens te redden dat eenieder die in Hem gelooft, gered zal worden en met Hem zal zijn in de eeuwigheid. Enkele voorbeelden hiervan vind je terug in Joël 2:32, Johannes 3:16, Romeinen 14:6, Johannes 14:6. Wat dat geloof precies inhoudt, kan je terugvinden in de video....

De Islamitische redding van de mens heeft een andere invalshoek. Mohammed had bijvoorbeeld na zijn dood zelf geen zekerheid of hij de hemel/Jannah in kwam in de aanwezigheid van Allah. Waarom zouden jij en ik zo'n 2000 jaar later dan wél reddings zekerheid hebben. Dit grote verschil zegt wat over de verschillende karaktereigenschappen tussen JHWH en Allah.

Daarnaast ontlenen Christenen geen autoriteit aan de Koran als het woord van God, laat staan dat de God van de Islam en de God van de Bijbel hetzelfde is; De naam van Mohammed komt niet één keer in de bijbel terug. Sterker nog, de centrale claim van de Bijbel over het leven, sterven en de opstanding van Jezus wordt vervloekt door de Koran. ⁹Jezus zal volgens de Koran de Christenen die in Zijn kruisiging geloofde, tegen hen getuigen en zij zullen een pijnlijke straf krijgen. Hoe kan God het geloof in de kruisiging van Jezus in de Bijbel als waarheid bestempelen, en dezelfde god zo'n 700 jaar later dezelfde gebeurtenis ontkennen en zelfs vervloeken?

¹⁰De leringen van de Koran over verlossing zijn inconsequent. Enerzijds leert de koran dat verlossing gebaseerd is op zuivering door goede daden (Koran 7: 6-9). Een moslim kan rechtvaardig worden door te bidden, aalmoezen te geven, te vasten en te leven volgens de Koran. Toch leert de koran ook dat Allah de bestemming van elke persoon vooraf heeft bepaald, en de rechtvaardige daden van een persoon kunnen wel of niet de beslissing van Allah beïnvloeden (Koran 57:22). Het leert dat iedereen,

⁶ 1 Johannes 1: 1-11

⁷ <https://www.biblestudytools.com/msg/isaiah/passage/?q=isaiah+43:3-13>

⁸ <https://www.biblestudytools.com/msg/isaiah/passage/?q=isaiah+43:3-13>

⁹ Koran 4: 159 t/m 161

¹⁰ <https://answersingenesis.org/world-religions/islams-view-of-sin-and-salvation/>

zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen, door Allah naar de hel zal worden geleid, voordat de rechtvaardigen de hemel zullen binnengaan (Koran 19: 67-72). Daarom kan geen enkele moslim zijn of haar eeuwige bestemming in dit leven kennen. Zelfs Mohammed zelf was onzeker over zijn redding (Koran 31:34; 46: 9), (Sahih al-Bukhari 7018

In-book : Book 91, Hadith 35

USC-MSA web (English) : Vol. 9, Book 87, Hadith 145 (deprecated)

Sahih Bukhari).

4.Hoe kijkt allah naar de mens, hoe kijkt JHWH naar de mens

JHWH	allah
<p>Kan zich in Zijn creatie voortbewegen en is daarin gericht om Zichzelf kenbaar te maken aan de mens.</p> <p>Genesis 18:1, Genesis 26:2, 24, 1 Johannes 1: vers 1-10</p>	<p>Staat boven zijn creatie.</p> <p>Q 7:54</p>
<p>Als je over 1x zonde struikelt, dan ben je schuldig geworden aan alle geboden, JHWH maakt geen gradaties in zonden als het gaat om de straf die het in Gods ogen ¹¹verdiend. Hij toont aan de mens hiermee Zijn rechtvaardigheid.</p> <p>Jakobus 2:10, 1 Johannes 5:17, Mattheüs 5:21-25</p>	<p>¹²Er zijn grote en kleine zonden, Shirk is de categorie van grote zonden volgens allah. Maar ook binnen Shirk wordt er gecategoriseerd:</p> <p>Shirk: polytheïsme, iemand gelijkstellen aan allah.</p> <p>Shirk-al-adaha: alle bijgeloof zoals waarzeggerij.</p> <p>Shirk al-ibadah: alle geloof in de kracht van gemaakte voorwerpen.</p> <p>Shirk al-'ilm: alle geloof die een mens stelt in astrologen, dromen-uitleggers</p> <p>Q 4:31</p>
<p>JHWH toont onvoorwaardelijke liefde voor de mens, zelfs als we Hem nog niet liefhebben.</p> <p>Romeinen 5:8, Johannes 3:16, Deuteronomium 7:7,</p>	<p>Ik kan geen verzen over onvoorwaardelijke liefde van allah t.o.v. de ongelovige mens vinden. Voorwaardelijke liefde komt o.a. terug in:</p> <p>Q 3:31</p>
<p>JHWH houdt Zijn woord, hij blijft trouw, ook als de mens ontrouw is.</p> <p>Titus 1:2, 2 Timotheüs 2:13</p>	<p>allah noemt zichzelf meester van de bedriegers.</p> <p>Q 3:54 / engelse vertaling gebruikt het woord 'planner', arabische grondtekst gebruikt 'bedrieger'.</p>

¹¹ [Are All Sins Equal Before God? | Desiring God](#)

¹² [shirk | Meaning, Types, & Examples | Britannica](#)

	Zou jij iemand vertrouwen die zichzelf een bedrieger noemt?
Iedereen als zondaar geboren, Psalm 51:5. De weg naar JHWH is niet door goede werken, maar alleen door het geloof in Jezus Christus. JHWH is daarmee toegankelijk gemaakt voor de mens. Psalm 51:5, Joël 2:32	Zondeloos geboren, door werken kan je allah behagen.
God bestraft elke zonde, hij is rechtvaardig. Jakobus 2:10, 1 Johannes 5:17	In de hadith lezen we dat er voor elke moslim die naar de hemel gaat, er een christen naar de hel gaat. Een soort van economisch systeem waarin een Christen of een jood gestraft wordt voor de zonden van een moslim Sahih Muslim 6666, 37 book of repentance Sahih Muslim 6665, 37 book of repentance Sahih Muslim 6668, 37 book of repentance
Zekere redding Joël 2:32	Onzekere redding Sunan Abi Dawud, 4597 Book 42, Hadith 2
God vraagt om een rolverdeling tussen man en vrouw waarin de man het hoofd van het gezin is en dat daarin de man zijn vrouw net zo lief moet hebben als zijn eigen lichaam. Tevens heeft de vrouw de autoriteit over het lichaam van de man, en heeft de man autoriteit over het lichaam van de vrouw, zij hebben beiden geen autoriteit over hun eigen lichaam. Hierin wordt de gelijkwaardigheid tussen hen benadrukt in een cultuur en tijd waarin dit niet zeer ongebruikelijk was. Efeze 5, 1 Korinthe 7:4	In sommige verzen in de Koran wordt een gelijkwaardig verbond tussen man en vrouw gepromoot, echter wordt er ook in de Koran verwezen naar vrouwen die dienen als velden om je zaad in te planten, op welke manier dan ook dat man als goed acht. Voor sommigen klinkt dit als poëzie, ik vind het echter geen fijn idee dat er later mannen zijn die slechte fantasieën over mijn dochter kunnen rechtvaardigen met zo'n tekst. Q 2:223

Conclusie

De leringen van de Islam zijn terug te vinden in de Soennah, bestaande uit de Koran, Hadith en Tafsir. De leringen van het Christendom zijn terug te vinden in de Bijbel. Door deze leringen te vergelijken zijn we tot de conclusie gekomen dat niet alleen de naam, maar ook de natuur, de

karaktersverschillen en het reddingsverhaal zo erg van elkaar verschillen, dat er geconcludeerd kan worden dat de God van het Christendom en de God van de Islam niet een klein beetje, maar mijlenver uit elkaar staan.

En juist het toegeven dat er verschillen zijn tussen het Christendom en de Islam, helpt om duidelijkheid te bieden voor degene die zoekend is en mogelijk deze video bekijkt. Jij en ik staan namelijk voor de keuze tussen twee verschillende religies, met verschillende eindbestemmingen. Kies wijs en laat je niet leiden door emoties maar door je verstand.