

Wat is Jezus

Jezus is de zoon van God. Jezus zit nu aan de rechterhand van God de vader, maar is voor een duur van 33 jaar vlees en bloed geworden en naar de aarde gekomen. Jezus was op aarde niet minder Goddelijk als dat hij altijd al geweest is, maar kende als mens op aarde wel dezelfde moeilijkheden als wij¹. Jezus is God² die vlees en bloed is geworden, een goddelijke entiteit dus die op aarde heeft geleefd als mens.

Waarom is hij nodig?

Jezus wordt in de bijbel onder andere beschreven als een onschuldig lam³, dat komt uit de context van het oude testament. In het oude testament was het gebruikelijk om vee te offeren voor je zonde, als een gebaar van spijt en berouw richting onze schepper, dit noemde ze een reinigingsoffer⁴. Jezus wordt op meerdere plaatsen in het nieuwe testament voorgesteld als het lam van de mensen die de zonden draagt.⁵

Omdat wij gezondigd hebben tegen God de vader als mensheid, is het niet rechtvaardig dat wij na onze dood zomaar Gods heilige koninkrijk in mogen. In theorie is de rechtvaardige straf voor onze zonde dat elk mens na het leven op aarde terecht komt in het dodenrijk en dus geen toegang krijgt tot Gods koninkrijk. Om toch toegang te krijgen tot het koninkrijk moet er een straf of betaalmiddel zijn zodat wij op een rechtvaardige manier toegang hebben tot Gods koninkrijk na ons aardse leven. God stuurde zijn enige, onschuldige zoon Jezus ter aarde zodat hij als onschuldig persoon onze zonden kon dragen en er voor moest boeten, zodat onze zonden vergeven konden worden. ⁶

Hoe is dat rechtvaardig?

Je kan je misschien voorstellen dat wanneer iemand waarvan je heel veel houdt iets fout doet, je diegene niet altijd de rechtvaardige straf wilt verlenen. Stel dat een familielid die geen geld heeft je auto leent, en er zo gevaarlijk mee gaat rijden dat hij de auto volledig total loss rijdt. Het is uiteraard rechtvaardig dat dit familielid van jou de kosten terugbetaalt maar je weet dat je familielid in grote problemen komt als hij dit ongeluk moet betalen. Als je de spijt en berouw van dit familielid ziet, kan je uit genade de volledige reparatie zelf betalen. Jij bent in dit geval onschuldig voor het ongeluk en zelfs goed omdat je de auto uitleent, maar je wilt toch boeten voor wat je familielid je hebt aangedaan.

Wij hebben allemaal gezondigd tegen God, er staat daarvoor een boete open die betaalt moet worden.

Omdat de boete voor ons betekent dat we het koninkrijk van God niet in kunnen, en God zoveel van ons houdt dat hij ondanks dat we het verdienen ons dit niet aan wilt doen, heeft God zelf de boete betaalt voor de slechte dingen die wij doen en gedaan hebben. God heeft zijn enige zoon Jezus gestuurd om voor onze zonden te sterven. God heeft als het ware de reparatie van de auto waar wij gevaarlijk mee reden zelf betaalt. Dit goede nieuws is voor een ieder die gelooft, en net als het familielid spijt, berouw en besef heeft van zijn zonden

¹ Jesaja 53:3

² Johannes 1:1

³ Jesaja 53:7

⁴ Leviticus 4

⁵ Joh 1:29 - Petr 1:18-19 - Op 7:9-14

⁶ Romeinen 3 :21-31