

Titel: Heeft Jezus bestaan? (deel 1 van 2)

Wie: Elias & Samuël

Vraag: Heeft Jezus bestaan?

Shot 1: Logo ChristenDOM? In beeld

Shot 2: Introductie

Wie:

versie 'zitten' 1: Bagtowaar

versie 'zitten' 2: Mert

Teleprompter: Hey leuk dat je kijkt naar deze eerste video van ChristenDOM. Vandaag gaan we het hebben over de vraag "Wie is Jezus?".

Shot 3: Aanleiding voor deze video

Wie:

Versie 'zitten' 1: Bagtowaar

versie 'zitten' 2: Mert

Teleprompter: *Jezus is een naam die wereldwijd bekend is, de meeste mensen hebben iets over Hem gehoord. Toch zijn er ook mensen, vooral in het Westen, die beweren dat Jezus nooit bestaan heeft. Voordat wij over Jezus gaan praten zullen we speciaal voor deze groep mensen eerst iets vaststellen. Hebben we het hier nou over een sprookjesfiguur of iemand die echt heeft bestaan?*

Shot 4: Bijbelse bronnen?

Wie:

Versie 'zitten' 1: Kristina

Versie 'zitten' 2: Samuel

Teleprompter:

Predikant Edward van der Kaaij kwam in 2015 in de Trouw met een interview getiteld 'Jezus heeft nooit bestaan'. Hier beargumenteert hij dat Jezus slechts een mystiek figuur is.

Mythe of niet, dat Jezus een enorme invloed op de wereld heeft achtergelaten kan niemand ontkennen. We kennen zelfs het concept van 'voor Christus' en 'na Christus' voor het benoemen van tijdperken. Een goede vraag komt dan direct op, als Jezus puur mystiek was, waarop is deze datering dan gebaseerd? Het is niet alsof mystieke figuren een geboortedatum hebben.



Wie:

Versie 'zitten' 1: Joshua

Versie 'zitten' 2: Joël

Jezus is een historisch figuur. Om een historisch figuur te bestuderen, zoeken we naar geschreven verhalen van ooggetuigen. We hebben al documenten over Jezus vanaf 140 jaar na zijn leven. Dat klinkt misschien lang voor moderne begrippen, maar weet dan wel dat de eerste geschreven bronnen die we hebben over Caesar vanaf 1000 jaar na zijn leven dateren.

Misschien denk je nu wel "Oke, leuk dat de Bijbel zegt dat Jezus echt bestaan heeft maar wie zegt dat ik de Bijbel kan geloven?" Een logische vraag die we in een latere video verder zullen behandelen.

Shot 5: Buiten- Bijbelse bronnen

Wie:

Versie 'zitten' 1:

Versie 'zitten' 2:

Teleprompter: *Buiten de bijbel zijn er ook niet christelijke geschiedschrijvers die het bestaan van Jezus bevestigen. De Romeinse Tacitus en Joodse Flavius Josephus bijvoorbeeld, zij leefden in de eerste eeuw en hebben geschreven over Jezus' leven en kruisiging, wat maakt dat ook niet-Christenen Zijn bestaan bevestigen.*



Tacitus bijvoorbeeld:

"Foto van Tacitus komt in beeld":

Tacitus wordt door veel mensen beschouwd als de belangrijkste Romeinse geschiedschrijver ooit. Hij leefde in de eerste eeuw en in één van zijn boeken (link in de beschrijving) heeft hij het over Jezus. Hij beschrijft daar hoe Jezus door Pontius Pilatus is gekruisigd.

Maar daar blijft het niet bij.

Iemand anders is Josephus:

Foto van Josephus in beeld:

Flavius Josephus was een joodse geschiedschrijver die ook in de eerste eeuw leefde. Ook hij bevestigt dat Jezus Christus een historisch persoon is.



Shot 6: Moderne inzichten

Wie:

Versie 'zitten' 1:

Versie 'zitten' 2:

¹ <https://ikzoekgod.nl/heeft-jezus-bestaan-ontdek-het-bewijs/>

Teleprompter: *Maar wat zeggen moderne wetenschappers hierover? Een van de zaken die snel opvallen is dat het bestaan van Jezus eigenlijk weinig wordt besproken in de academische wereld. Wij hebben in ons onderzoek geen peer- reviewed onderzoek gevonden waarin beweerd wordt dat Jezus nooit bestaan heeft. Dat wil echter niet zeggen dat sceptici niet bestaan. Sites als jesusneverexisted.com maken dat wel duidelijk. Er is zelfs een begrip voor mensen die niet geloven in de historische Jezus, 'Mythicists'².*

Dus wat zeggen de Mythicists? Een van de meest overtuigende en uitgebreide verwerpingen van het bestaan van Jezus vonden we op Atheist.org. Een van de meer overtuigende punten is in feite het omgekeerde van wat Elias zojuist behandelde. Ja, er zijn inderdaad twee geschiedschrijvers die het over Jezus hebben, maar beide doen ze het best kort. Is twee niet wat weinig voor een man die zo belangrijk was? Er zijn 42 bekende geschiedschrijvers uit de tijd waarin Jezus geleefd zou hebben, de andere 40 noemen hem niet.

Nu is het leuk om met een cijfer als 42 rond te gooien en dat een argument te noemen, maar in zichzelf zegt het nog niets. Het is een 'argument van stilte', en alhoewel deze zeker gebruikt worden door historici wordt dat altijd voorzichtig gedaan. Een zwak onderbouwd argument van stilte zegt namelijk niets. Volgens 'A Guide to Historical Method' werkt zo'n argument alleen als de schrijver er absoluut over geweten moest hebben en het wetende, hij er absoluut een aantekening van had moeten maken.

Dus, hoe 'beroemd' was Jezus eigenlijk? Hadden de schrijvers er absoluut over moeten weten toen Jezus nog leefde? De Bijbel beschrijft dat hij bekend was in heel Syrië. Dat is een gebied waardoor je in een paar dagen kan lopen. Met zo'n kleine radius is het erg lastig om vol te houden dat geschiedschrijvers "absoluut over hem geschreven zouden hebben" als Jezus bestond. Het argument is te zwak om het bestaan van een figuur zo bekend mee te ontkennen.

In de woorden van Bart D. Ehrman, een theoloog die het christelijk geloof heeft verlaten: ['I can assure you, as a historian, that whatever else you might want to say about Jesus: he certainly existed'](#) (0:16-0:21).

² <https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3018471/Jesus-MYTH-Christ-stories-appeared-decades-death-probably-people-just-one-writer-claims.html>, <https://secularhumanism.org/volume/no-5-vol-36/>

Shot 7: Conclusie inclusief call-to-action

Wie:

Versie 'zitten' 1:

Versie 'zitten' 2:

Teleprompter: *Direct na zijn quote:* *Dus, whatever else willen we zeggen over Jezus? Hij bestond dus, maar wie was Hij? Was hij slechts een wijs persoon of misschien een profeet? De Zoon van God? Of was Hij gewoon de weg kwijt? Dat is waar onze volgende video over gaat. Kijken dus!*

Shot : Logo ChristenDOM? In beeld

Welke bronnen gaan we gebruiken:

-Flavius (*Antiquities of the Jews Book 20 Chapter 9, 1*) "*Jakobus de broer van Jezus die Christus genoemd werd*³". Flavius Josephus is één van de bekendste Joodse geschiedschrijvers uit de oudheid.

-Tacitus (*Annals Book 15, Chapter 44. 110AD+-*)⁴ "*In Rome was er een groep mensen die christenen genoemd werd. Christus, (waar de naam christenen vandaan kwam), ontving van Pontius Pilatus de extreme doodstraf (kruisdood) tijdens het bewind van keizer Tiberius (14 AD-37 AD)*". Tacitus is één van de bekendste Romeinse geschiedschrijvers.

³ <http://penelope.uchicago.edu/josephus/ant-20.html>

⁴ <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Tac.+Ann.+15.44&redirect=true>