

**Titel: Jezus. Mythe of realiteit? (deel 2 van 2)**

**Wie:** Elias & Samuël

**Vraag: Wie is Jezus. Is Hij God, mens? Zoon van God? Zoon van mensen?**

**Teleprompter**

**Shot 1: Logo Christendom? In beeld**

**Wie:**

**Teleprompter:**

**Shot 2: Introductie**

**Wie:**

**Teleprompter:** *Welkom bij ChristenDOM!*

**Shot 3: aanleiding voor deze video**

**Wie:** Elias

**Teleprompter:** *Jezus ken je vast wel. In de vorige video deelden wij dat de geschiedenis ons leert dat Hij echt bestaan heeft. Vanuit dat startpunt; wat kunnen we zeggen over Hem als persoon? Voor de één is Hij een wijze man met mooie levenslessen en volgens de christenen is Hij God zelf. Moslims zien Hem alleen als een profeet<sup>1</sup> en weer anderen hebben Hem voor gek verklaard.*

**Shot 4: Bijbel als bron**

**Wie:** Samuël

**Teleprompter:** *Om een persoon echt te leren kennen, kun je het best vragen aan de mensen die het meest dichtbij die persoon waren wie hij was. Wat je ook van de Bijbel denkt, het is een verhaal van mensen die Jezus persoonlijk kende. Dit gaan we daarom gebruiken om te bepalen wat voor persoon Jezus was.*

---

<sup>1</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=1kKvuRoKfiA> 3:30 "I do love Jesus, matter of fact I love Him more than you." Mo-fan

[https://www.huffpost.com/entry/jesus-the-first-transgend\\_b\\_10006134](https://www.huffpost.com/entry/jesus-the-first-transgend_b_10006134)

## **Shot 5: Jezus volgens de Bijbel**

**Wie:** Elias & Samuël

**Teleprompter:**

### **Achtergrond info (Elias)**

*Jezus leidde een groot gedeelte van Zijn leven rustig als timmerman. Pas rond Zijn dertigste begon Hij volgelingen om Zich heen te verzamelen. Hij noemde Zichzelf Christus en riep de mensen op om naar Gods wil te leven. Misschien raak je nu de weg kwijt. Wat betekent Christus? Welke God? Laat ons het je uitleggen.*

### **Messias/Christus**

*Het volk van Israël, de Joden, geloven in één God die alles gemaakt heeft. Deze God had hen heilige boeken gegeven, het Oude Testament, waar verschillende dingen in staan. Leefregels, geschiedenis maar ook beloftes voor de toekomst. Er wordt steeds gesproken over een speciaal iemand Die nog moest komen. Deze persoon had de titel Christus/Messias, wat Gezalfde betekent. Iemand die als Koning zou regeren voor altijd en door heel de wereld aanbeden zal worden.*

*Tegelijkertijd spreekt het Oude Testament ook over de Christus als iemand die pijnlijk zou lijden, sterven en opstaan. Hij zal de straf op Zich nemen die wij verdienen zodat we vrede met God zullen hebben.*

*Je begrijpt natuurlijk dat de Joden erg uitkeken naar deze persoon..*

*Toen Jezus beweerde die Christus te zijn, zorgde dat dan ook voor oproer in het land. Iedereen kon zichzelf de Christus noemen maar Jezus was anders. Hij deed wonderen die ze nog nooit eerder hadden gezien en zijn manier van lesgeven maakte erg veel indruk op het volk.*

### **Weerstand**

*Maar niet iedereen was blij met deze Christus. Israël hoorde bij het Romeinse Rijk en je kan jezelf dan niet zomaar Koning noemen. Er is één keizer en hij is de baas. Jezus was voor de Romeinen dan ook een bedreiging.*

*Verder waren de meeste joodse religieuze leiders ook niet bepaald fan van Jezus. Zij werden namelijk gezien als heilige mensen die alles wisten maar Jezus exposeerde ze wanneer dat nodig was. Hij noemde ze in hun gezicht hypocrieten, sukkels en slangen voor de verkeerde manier waarop ze leefden. Ook beweerde Jezus God te zijn, en dat konden ze niet accepteren.*

*Uiteindelijk kostte het Jezus Zijn leven. De Joodse en Romeinse leiders hebben samengewerkt om hem te executeren door kruisiging. Toch was dit niet één of ander ongeluk wat Jezus niet aan zag komen. Nee, zoals eerder werd verteld was dit al honderden jaren van tevoren in het Oude Testament aangekondigd. De Christus zou schandelijk sterven en weer uit de dood opstaan.*

## **Shot 6: De Agnost**

**Wie: Samuël & Bagtowar**

**Teleprompter:** Bagtowar komt binnen. "Ja ik denk ook wel dat Jezus een goed mens was en mooie dingen heeft gezegd, maar dat verhaal; dat hij een God is, is natuurlijk onzin".

**Samuël:** "Dat is geen houdbare positie man. We hoorden net toch dat Jezus zichzelf steeds God noemde?"

**Bagtowar:** "Ja maar dat zegt nog niks"

**Samuël:** "Maar wat is het dan? Loog hij hierover? Of hoorde hij thuis in een gekkenhuis?"

**Bagtowar:** "Nee dat bedoel ik niet, Jezus was een mooie man. Dit zijn gewoon onzin verhalen over hem. Dat heeft de kerk later gewoon erbij bedacht om meer macht te krijgen"

**Samuël:** "Heb je wel geluisterd net? Massa's Joden wilde Jezus vermoorden omdat Hij zichzelf aan God gelijk maakte, en vele andere veranderden hun hele leven erdoor. Dat is toch vreemd voor een man met wat wijze woorden. Je hebt drie opties man. Jezus loog over wie hij was, hoorde thuis in een gekkenhuis of was God".

**Bagtowar:** "Dat gekkenhuis klinkt wel aannemelijk dan".

**Samuël:** "Dat kun je geloven, maar zeg dan niet dat het een wijze man was. Je zegt net zelf dat hij thuis hoort in een gekkenhuis, wie neemt nou de woorden van zo iemand nog serieus?"

## **Shot 7: Conclusie inclusief call-to-action**

**Wie: Samuël**

**Teleprompter:** Het zal je niet verbazen dat wij Jezus niet zien als gek of leugenaar. Dat houdt slechts één optie over voor ons: Hij is God. We kunnen ons voorstellen dat een video als deze veel vragen opwekt, misschien wel vooral over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Want dat is toch wel waar onze claim van afhankelijk is. (Verwijzing naar ons kanaal en goede pakkende afsluiting)

**We hebben dan ook een aparte video speciaal over dat onderwerp gemaakt, zie de link in de beschrijving.**

**Shot : Logo Christendom? In beeld**